



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Το δώρο της ζωής



5

Ο Δαβίδ δοξολογεί το Θεό



Πολλά χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, ζούσε στη

**Ένας βασιλιάς
μεγαλώνει στη Βηθλεέμ**

Βηθλεέμ ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσσαί, που ήταν βοσκός. Ήταν παιδί με καθαρή καρδιά, γεμάτη αγάπη για το Θεό. Βόσκοντας τα πρόβατα του πατέρα του, έβλεπε τις ομορφιές της φύσης. Και με τα μάτια της ψυχής του έβλεπε το Θεό ντυμένο με φως. Τον ουρανό σαν πλουμιστό αντίσκηνο*. Τα σύννεφα σαν άμαξα του Θεού και τους ανέμους σαν αγγελιοφόρους του. Κι έκανε το θαυμασμό του τραγούδι και ύμνο στο Θεό. Τα χρόνια περνούσαν κι ο Δαβίδ πρόκοβε στην αρετή.

Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ

Οι Ισραηλίτες κάποτε βρίσκονταν σε πόλεμο με τους **Φιλισταίους**, που ήταν **ειδωλολάτρες**. Ένας απ' αυτούς, ο γιγαντόσωμος στρατιώτης Γολιάθ, τους προκαλούσε και τους κορόιδευε. Ζητούσε μάλιστα να παλέψει με κάποιον Ισραηλίτη.

Ο Δαβίδ ζήτησε με πίστη τη βοήθεια του Θεού. Στάθηκε μπροστά στο Γολιάθ με θάρρος, χωρίς να φοβάται και με τη μικρή του σφεντόνα κατόρθωσε να τον νικήσει. Οι Ισραηλίτες πανηγύρισαν τη νίκη και οι Φιλισταίοι το έβαλαν στα πόδια.

Οι Ψαλμοί του Δαβίδ

Μετά από καιρό, ο Θεός ανέθεσε στο Δαβίδ μια μεγάλη αποστολή: Να γίνει βασιλιάς και να διοικήσει με δικαιοσύνη και σοφία το λαό του. Αυτός υπάκουσε, οργάνωσε καλά το στρατό και νίκησε τους εχθρούς των Ισραηλιτών.

Ήταν όμως και άριστος ποιητής και **υμνωδός**. Στον καιρό της ειρήνης έγραψε ωραιότατα ποιήματα και προσευχές προς το Θεό: τους Ψαλμούς. Πολλοί απ' αυτούς μιλούν για το Χριστό, που θα γεννιόταν από τη γενιά του πολλούς αιώνες αργότερα. Σε άλλους ο Δαβίδ δοξάζει το Θεό για το ενδιαφέρον και τη φροντίδα που δείχνει για όλους τους ανθρώπους.

Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι κι ο Δαβίδ έκανε σφάλματα. Μετανοούσε όμως για τα λάθη του ειλικρινά και ζητούσε συγχώρεση από το Θεό. Σε μια τέτοια περίπτωση έγραψε κι έναν ψαλμό, ο οποίος ονομάζεται «ψαλμός της μετανοίας».



* πλουμιστό αντίσκηνο: Παρομοιάζει τον ουράνιο θόλο με μια όμορφα στολισμένη σκηνή.

Μαθαίνω τις λέξεις

Φιλισταίοι: Λαός που πήγε στην Παλαιστίνη από τη Δύση, μάλλον κρητικής καταγωγής, και βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπος με τους Ισραηλίτες.

ειδωλολάτρης: Αυτός που πιστεύει στα είδωλα, κατασκευασμένα ομοιώματα των θεών.

υμνωδός: Αυτός που γράφει ύμνους.

Βρίσκω τις σωστές και τις λανθασμένες προτάσεις

- Ο Δαβίδ ήταν βοσκός και γιος του Ιεσσαί.
- Οι Φιλισταίοι πίστευαν στον αληθινό Θεό.
- Ο Δαβίδ φοβήθηκε το Γολιάθ.
- Οι Ψαλμοί είναι ποιήματα που υμνούν το Θεό.
- Ο Δαβίδ δεν είχε ελαττώματα.
- Ο Δαβίδ μετάνιωने για τα λάθη του και ζητούσε συγχώρεση από το Θεό.



Στίχοι από έναν ψαλμό του Δαβίδ:

«Θεέ μου, σ' αναζητώ απ' τα χαράματα, διψάει για εσένα η ψυχή μου... Τα χείλη μου θα σ' ανυμνούν. Όλη μου τη ζωή θα σ' ευλογώ και στ' όνομά σου θα προσεύχομαι... Η σκέψη μου σ' εσένα όλο γυρίζει και ψιθυρίζω προσευχές, γιατί μου στάθηκες βοηθός... Μαζί σου δέθηκε η ζωή μου και με στηρίζει το δυνατό σου χέρι...»

(Ψαλμός 62).

Με λίγα λόγια

- Ο Δαβίδ από μικρή ηλικία υμνολογούσε και δόξαζε το Θεό.
- Σε εποχές κινδύνων και πολέμων ήταν γενναίος και δεν έχανε την πίστη του στο Θεό.
- Όταν σαν άνθρωπος έσφαλλε, ζητούσε από το Θεό συγχώρεση.
- Οι ψαλμοί του Δαβίδ διαβάζονται μέχρι σήμερα στις Ακολουθίες της Εκκλησίας.

**Με μία φράση**

Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς, ποιητής, υμνωδός και είχε πάντα εμπιστοσύνη στο Θεό.

6



Ο θαυμαστός μας κόσμος



Ο βασιλιάς Δαβίδ δεν ήταν μόνο καλός κυβερνήτης, αλλά, όπως μάθαμε, ήταν και σπουδαίος ποιητής. Εκείνος έγραψε τους ψαλμούς που πολλές φορές ακούμε στην εκκλησία. Ένας μάλιστα μιλάει για τη **σοφία** του Θεού, που δημιούργησε έναν τόσο **θαυμαστό** και όμορφο κόσμο.

Η μεγάλη σοφία του Θεού

Και πραγματικά αν παρατηρήσουμε τη φύση γύρω μας, θα δούμε ότι όλα τα πλάσματα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, τα ζωντανά ή τα άψυχα έχουν τη θέση τους μέσα στη φύση. Είναι σαν τους κρίκους μιας αλυσίδας. Αν ένας απ' αυτούς λείψει, η αλυσίδα σπάει, δηλαδή χαλάει η **ισορροπία** της φύσης.

Μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς τη θάλασσα ή χωρίς τον ήλιο; Χωρίς τη βροχή, τον αέρα, τα δέντρα, τα ποτάμια, τα ζώα, τα λουλούδια;

Ο Δαβίδ υμνεί τη σοφία του Θεού Γι' αυτό ο Δαβίδ έγραψε: «Πόσο μεγάλα και θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε· όλα όσα υπάρχουν γύρω μας, και τα μικρά και τα μεγάλα, και τα άγρια και τα ήμερα, και τα βουνά και τις πεδιάδες, όλα με σοφία τα δημιούργησες και η γη γέμισε μ' αυτά».

Ο Δαβίδ, λοιπόν, δεν υμνεί μόνο τη σοφία του Θεού, αλλά ομολογεί και την πίστη του ότι όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο γύρω μας, τα έχει δημιουργήσει εκείνος με φροντίδα και αγάπη.



Μαθαίνω τις λέξεις



σοφία: Η σωστή σκέψη και κρίση.

θαυμαστός: Αυτός που είναι άξιος να τον θαυμάσει κανείς.

ισορροπία: Το σωστό ζύγισμα. Εδώ σημαίνει πως ο Θεός «ζύγισε», δηλαδή σκέφτηκε, σχεδίασε και πραγματοποίησε τα πάντα, ώστε να λειτουργούν τέλεια και να βοηθούν στη λειτουργία όλης της φύσης.

Βλέπω και μαθαίνω

Πηγή φωτ.: Μουσείο Θεόφιλος, Βαριά Μυτιλήνης.



Η ζωγραφική είναι μια τέχνη που «ύμνησε» με το δικό της τρόπο το θαυμαστό μας κόσμο και την ομορφιά του. Οι ζωγράφοι μάς έχουν δώσει χιλιάδες έργα τέχνης με εικόνες της φύσης. Θέλουν έτσι να δείξουν πόσο υπέροχη είναι, αλλά και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τον άνθρωπο και για όλα τα πλάσματα.

Δίπλα, μπορείς να δεις ένα τέτοιο θέμα. Είναι μια λεπτομέρεια του πίνακα «**Το μάζωμα των ελαιών του Έλληνα ζωγράφου Θεόφιλου**» (Βαριά Μυτιλήνης). Η ελιά, εκτός από την ομορφιά της, προσφέρει στον άνθρωπο ένα από τα πολυτιμότερα δώρα της φύσης: τον καρπό που μας δίνει το λάδι, τη βάση του καθημερινού μας φαγητού.

Σκέφτομαι και γράφω



Τι αγαπώ και θαυμάζω στη φύση:

Με λίγα λόγια

- Ο Δαβίδ θαυμάζει και υμνεί σε πολλούς ψαλμούς του τη σοφία του Θεού.
- Πραγματικά, αν κοιτάξουμε την πλάση γύρω μας, θα δούμε πόσο θαυμαστός είναι ο κόσμος μας.
- Όλα τα πλάσματα έχουν τη θέση τους στη φύση και αν κάποιο απ' αυτά εξαφανιστεί, τότε χάλαι η ισορροπία της.



Με μία φράση

Ο Θεός με μεγάλη σοφία δημιούργησε τον όμορφο και θαυμαστό μας κόσμο.

7



Ο Θεός φροντίζει όλα τα πλάσματά του



Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα πως ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο και τη φύση. Έδωσε το δώρο της ζωής σε εμάς τους ανθρώπους αλλά και σε όλα όσα υπάρχουν γύρω μας, στο φυσικό και ζωικό **περιβάλλον**.

Είναι πατέρας μας, αφού νοιάζεται για μας, μας αγαπάει και μας φροντίζει όπως ο γονιός φροντίζει τα παιδιά του. Σε μια ομιλία του ο Χριστός είχε πει: «Κοιτάζετε τα πουλιά, που αν και δε σπέρνουν, ούτε θερίζουν βρίσκουν πάντα τροφή για να φάνε. Εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από τα πουλιά;».



Είναι καλό να αγαπάμε **Ας δείξουμε την αγάπη μας** και να σεβόμαστε όχι μόνο τους συνανθρώπους μας, αλλά και όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Τα δέντρα, τα ζώα, τα πουλιά έχουν ανάγνη από την αγάπη και την προστασία μας.

Ας δείχνουμε λοιπόν σε όλους και σε όλα την αγάπη μας! Για να μπορούμε να ελπίζουμε πως η φύση δε θα καταστραφεί ποτέ και η γη θα γίνει ένα όμορφο σπίτι, στο οποίο θα ζουν **αρμονικά** όλα τα πλάσματα του κόσμου μας!

Μαθαίνω τις λέξεις

περιβάλλον: Οτιδήποτε βρίσκεται γύρω μας.

αρμονικά: Να έχουμε μεταξύ μας σχέσεις αγάπης και συνεργασίας.

**Συζητώ μέσα στην τάξη**

Στο σχολείο μας περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Φροντίζουμε να διατηρείται ο χώρος μας καθαρός;

Προτείνουμε μερικούς τρόπους φροντίδας της αίθουσάς μας, της αυλής μας, του δάσους της περιοχής, της παραλίας που βρίσκεται κοντά μας.

Κάθε γράμμα του αλφαβήτου κι ένα λουλούδι ή ένα ζώο!

Φτιάχνουμε ένα ή δυο στιχάκια για όσα γράμματα θέλουμε. Διαβάζουμε στην τάξη τα ποιήματά μας. Να μερικά παραδείγματα:

A:

Παντρεύτηκε η άνοιξη τον άγριο χειμώνα
κι ο ήλιος δώρο έστειλε μια ρόδινη **Ανεμώνα!**

B:

Βγήκε βόλτα η **Βιολέτα**, βγήκε κι ο **Βασιλικός**
μοσκομύρισε ο κόσμος γέμισε δροσιά και φως.
(«Η Αλφαβήτα των λουλουδιών», Ζ. Βαλάση)

Με λίγα λόγια

- > Ο Θεός νοιάζεται για όλα τα δημιουργήματά του, όπως νοιάζονται οι γονείς για τα παιδιά τους.
- > Αγαπάμε και σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας, γιατί είμαστε όλοι αδέρφια στη μεγάλη οικογένεια του Θεού.
- > Αγαπάμε και σεβόμαστε το περιβάλλον μας.

**Με μία φράση**

Όταν ο άνθρωπος αγαπάει και σέβεται όλα τα δημιουργήματα του Θεού, τότε ζει αρμονικά μαζί τους και είναι χαρούμενος.