

ται ξαφνικά! Χρειάζεται αγώνες. Αρχή των αγώνων αυτών είναι να καταλάβουμε ότι, χωρίς την αγάπη και τη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να υπάρξει και αληθινή ειρήνη, όπως και ότι, όταν λείπει η αληθινή ειρήνη, βρίσκει χώρο η αδικία! Μόνο όταν νιώσουμε ότι δεν πρέπει να αδικούμε το συνάνθρωπό μας αισθανόμαστε ειρηνικά απέναντί του. Και όταν νιώσουμε έτσι, δεν μπορούμε πια να τον αδικήσουμε».

Ο Χριστός είναι το πρότυπο της ειρήνης

«Αληθινή ειρήνη είναι αυτή που δίδαξε ο Χριστός», συνέχισε η δασκάλα. «Όταν γεννήθηκε, οι άγγελοι προανήγγειλαν το χαρμόσυνο γεγονός, ότι ήλθε η ειρήνη επάνω στη γη. Ο ίδιος, προετοιμάζοντας τους μαθητές του, τους υποσχέθηκε ότι θα τους χαρίσει τη δική του ειρήνη και όχι εκείνη που νόμιζε ο κόσμος. Αλλά ποια είναι αυτή η ειρήνη; Αυτή που αποκτά ο άνθρωπος όταν αγαπά, όταν δεν έχει μέσα του κακία και δεν κάνει πράγματα που μολύνουν τη σχέση του με το Θεό και τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι ο Χριστός αποτελεί το **πρότυπο** της ειρήνης για μας τους χριστιανούς. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει το Χριστό, *Κύριο της ειρήνης* και εύχεται να μας τη μοιράζει με κάθε τρόπο! Είναι η ειρήνη που δεν εξαρτάται από νόμους και συμφωνίες, αλλά ξεκινά από τις καρδιές των ανθρώπων και απλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο».



Όταν η ειρήνη ξεκινά μέσα από την καρδιά μας, τότε είναι σίγουρα η ειρήνη του Χριστού!

Οι ειρηνοποιοί είναι παιδιά του Θεού

«Για να καταλάβετε παιδιά πόσο σημαντική είναι η αληθινή ειρήνη, πρέπει να σας πω ότι ο Χριστός σε μια ομιλία του είχε διαβεβαιώσει, ότι οι ειρηνοποιοί θα αναγνωριστούν ως παιδιά του Θεού». Η Ευγενία ρώτησε ποιοι είναι οι ειρηνοποιοί και η δασκάλα μάς εξήγησε ότι έτσι ονομάζονται όσοι ακολουθούν τα λόγια του Χριστού, εφαρμόζουν την ειρήνη στη ζωή τους και αγωνίζονται για να έλθει και στις καρδιές των άλλων ανθρώπων.

Η καλύτερη πορεία ειρήνης ξεκινά από την καρδιά μας

«Καταλαβαίνετε λοιπόν», συμπλήρωσε η κυρία, «ότι δεν αρκεί να ζητούμε την ειρήνη αλλά πρέπει ν' αγωνιζόμαστε γι' αυτή. Ο δυσκολότερος αγώνας είναι να ξεκινήσουμε αυτή την πορεία από την καρδιά μας, απομακρύνοντας τον εαυτό μας από τις κακές πράξεις. Μόνο όταν η ψυχή μας είναι καθαρή, αποκτούμε την ειρήνη του Χριστού. Έτσι γινόμαστε κι εμείς αφορμή, ώστε όλοι όσοι είναι κοντά μας, να γίνουν καλύτεροι επηρεάζοντας ο ένας τον άλλο».

«Αγαπημένο μου ημερολόγιο, κλείνοντας για σήμερα τις σκέψεις μου, πιστεύω ότι μια καλή αρχή θα ήταν να συμφιλιωθώ με την αδελφή μου και να προσπαθήσω, όσο μπορώ, να κάνω πράξη όσα μας έμαθε η δασκάλα μας».



Οι πορείες και οι διαδηλώσεις είναι χρήσιμες αλλά δεν οδηγούν από μόνες τους στην ειρήνη.

Εργασίες**1. Θέμα για συζήτηση.**

Ένας μεγάλος στρατηγός είπε ότι η ειρήνη επιτυγχάνεται μόνο με τον πόλεμο. Συζητήστε την άποψή του. Έχουμε σήμερα τέτοια παραδείγματα;

2. Επιλέγουμε το Σωστό (Σ) ή το Λάθος(Λ).

Η γιορτή του σχολείου ήταν αφιερωμένη στη δικαιοσύνη.	Σ Λ
Κάποιοι επιδιώκουν τον πόλεμο, νομίζοντας πως έτσι θα έλθει η ειρήνη στη γη.	Σ Λ
Πιο δύσκολο είναι να πετύχεις την ειρήνη, παρά να την επιδιώξεις.	Σ Λ
Οι διαδηλώσεις και οι γιορτές για την ειρήνη δεν χρησιμεύουν σε τίποτα.	Σ Λ
Χωρίς αληθινή αγάπη και δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή ειρήνη.	Σ Λ
Η ειρήνη έρχεται ξαφνικά χωρίς αγώνες και προσπάθεια.	Σ Λ
Την ειρήνη που δίδαξε ο Χριστός την πετυχαίνουν λίγοι.	Σ Λ
Ο Χριστός αποτελεί το πρότυπο της ειρήνης για τους χριστιανούς.	Σ Λ
Δεν είναι απαραίτητος ο αγώνας για την ειρήνη, εφόσον συζητούμε γι' αυτήν.	Σ Λ
Το ευκολότερο πράγμα είναι να αποκτήσουμε ειρήνη στην καρδιά μας.	Σ Λ
Η Λυδία σκέφτηκε ότι καλό θα ήταν να συμφιλιωθεί με τη δασκάλα της.	Σ Λ

3. Από το τελευταίο παράθεμα βρίσκουμε τι ονομάζει ο Γρηγόριος Νύσης αρρώστιες και τι φάρμακο. Γιατί; Βρίσκετε να υπάρχουν κοινά σημεία στα κείμενα του προφήτη Μιχαία (πρώτο παράθεμα) και του Αγίου Γρηγορίου;**Παραθέματα**

★ Και τότε ο Κύριος θα δικάσει μεταξύ πολλών λαών και θα ελέγξει τα ισχυρά έθνη όλης της γης... Από τα σπαθιά τους θα φτιάξουν άροτρα και από τις λόγχες τους δρεπάνια. Και κανένα έθνος δεν θα υψώσει πλέον το σπαθί του εναντίον άλλου έθνους και δεν θα εξασκούνται πια στον πόλεμο.

(Μιχαίας 4, 3)

★ Μακάριοι είναι όσοι επιδιώκουν την ειρήνη, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού.

(Ματθ. 5, 9)

★ Ο καρπός της δικαιοσύνης σπέρνεται ειρηνικά από όσους επιζητούν την ειρήνη.

(Επιστ. Ιακώβου, 3, 18)

★ Μίσος, οργή, θυμός, φθόνος...υποκρισία, πόλεμος. Βλέπεις πόσες και τι είδους αρρώστιες γιατρεύει το φάρμακο της ειρήνης; Διότι, όπως όταν έρχεται η υγεία εξαφανίζεται η αρρώστια και όταν φανεί το φως δεν υπάρχει σκοτάδι, έτσι και όταν φανεί η ειρήνη παύουν να υπάρχουν όλα αυτά τα κακά.

(Γρηγορίου Νύσης, Εις τους Μακαρισμούς, Λόγος Ζ')