

Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

I. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

1. Ημορφιά της Ελένης

‘Ολόγυρα ἀπ’ τὸν Πρίαμο, στὶς Σκαιές πύλες πάνω,
καθότανε δὲ Πάνθοος καὶ δὲ Λάμπος καὶ δὲ Θυμοίτης
καὶ ἀντάμα δὲ Ικετίονας δὲ ἄξιος καὶ δὲ Κλυτίος·
ἔκει καὶ δὲ Οὐκαλέγοντας καὶ δὲ Αντήνορας μαζί του,
καὶ οἱ δυό τους πάντα γνωστικοὶ δημογερόντοι Τρῶες,
ποὺ γέροι πιὰ δὲν ἔμπαιναν στὴν μπόρα τοῦ πολέμου,
μὰ ἀγορητὲς ἀταίριαστοι στὴ σύναξη λογιόνταν,
μὲ τὰ τζιτζίκια μοιάζοντας, ποὺ ἐδῶ καὶ ἔκει στὸ δάσος
σὲ δέντρα ἀπάνω κάθονται καὶ τὴ γλυκειὰ λαλιὰ τους
ἀπλώνουν γύρω, δλόγυρα. Τέτοιοι καὶ ἔκεινοι οἱ ἀρχόντοι
τῶν Τρῶων ἐκαθόντανε στὸν πύργο ἀνεβασμένοι.
Κι ὡς τὴν Ἔλένη ἀντίκρυσαν στὸν πύργο νὰ σιμώνει,
λόγια ἀνεμόφερτα ἔλεγαν σιγὰ ἔνας στὸν ἄλλο:
«Καμμιὰ δὲν ἔχουν οἱ Ἀχαιοὶ καὶ οἱ Τρῶες κατηγόρια,
ποὺ μύρια βάσανα τραβοῦν πολυκαιρονὰ καὶ πίκρες
γιὰ μιὰ γυναίκα σὰν καὶ αὐτήν. Μοιάζει στὴν δύψη τόσο
μὲ τὶς ἀθάνατες θεές! “Ομως καὶ τέτοια, ὡς εἶναι,
κάλλιο γιὰ τὴν πατρίδα της νὰ πάει μὲ τὰ καράδια,
παρὰ νὰ μείνει συμφορὰ γιὰ μᾶς καὶ τὰ παιδιά μας».

ΟΜΗΡΟΣ, Ἰλιάδα Γ, στ. 145-160
μτφρ. Π. Κοντομίχη



39 (94-96) [=198 M.-W.]

(...)

Κι ἀπ’ τὴν Ἰθάκην ἀντρας ἔακουστὸς μὲ νοῦ καὶ γνώση
σπάνια,
ὅς Οδυσσέας, τοῦ Λαέρτη ὁ γιὸς τὴ ζῆτησεν. Μὰ δῶρα
γιὰ τὴν δημοφοποδοστράγαλη δὲν ἔστελνε τὴν κόρη·
τὶ προαισθάνονταν πὼς δὲ ξανθὸς Μενέλαος θὲ νά τ’ αν
δικητής, ποὺ δλούς πέροναγε τοὺς Ἀχαιοὺς στὰ πλούτη·
ώς τόσον ἔστελνε στ’ ἀδέρφια της τὰ δυὸ στὴ Λακωνία,
στὸν ἴπποδαμαστὴ τὸν Κάστορα καὶ στὸν ἀθλομαζώχτη
τὸν Πολυδεύκη χαιρετίσματα...

ΗΣΙΟΔΟΣ (8ος αἰ. π.Χ.), Ἡοῖαι (Γυναικῶν κατάλογος)
μτφρ. Πάϊκος Νικολαΐδης

[199 Μ. - W.]

IV. ...τὸν ἵπποδαμαστὴ τὸν Κάστορα καὶ τὸν ἀθλομαζώχτη
τὸν Πολυδεύκην (ἐκαλόπιανε) ποθώντας τὴν Ἐλένη
τὴν ὥριομάλλα κι ἀς μὴν εἶχε ἴδει ποτὲ τὸ πρόσωπό της·
Τοῦ φτάναν ὅσα λέγουνταν γι' αὐτὴν ἀπ' ἄλλους, ποὺ τὴν εἶδαν.
Κι ἀπ' τὴ Φυλάκη δυὸ τὴ ξήτησαν λεβέντες παινεμένοι
τοῦ Φυλακίδη "Ιφικλου ὁ γιός, ὁ γρήγορος Ποδάρης
κι ὁ δυνατὸς ὁ Πρωτεσίλαιος τ'" Ακτορα γιός τοῦ οήγα·
κι οἱ δυὸ στέλναν στὴ Λακεδαιμονα, στὸ δῶμα τοῦ Τυνδάρου,
τοῦ Οἰδαλου τὸν προκομμένο γιό, προξενητὲς καὶ τάξαν
δῶρα πολλά· γιατὶ ἥτανε τρανή ἡ φήμη τῆς γυναικας.
(...)

ΗΣΙΟΔΟΣ (8ος αἰ. π.Χ.), *Ἡοῖαι (Γυναικῶν κατάλογος)*
μτφρ. Πάϊκος Νικολαΐδης



ἀπόσπ. 16 L.-P. στ. 1-14

"Αλλοι δὲ ἵπποις στρατός, τῶν πεζῶν ἄλλοι,
κι ἄλλοι τῶν πλοίων στὴ γῆ λένε τὴ μαύρη
πὼς τ' ὀμορφότερο εἶναι, μὰ ἐγὼ ἔκεινο
ὅπου ἀγαπάει καθένας.

Καὶ πάρα πολὺ εἶν' εὔκολο νὰ κάμης
καθέναν νὰ τὸ νιώσῃ· ἡ Ἐλένη, ποὺ τοὺς ἄλλους
τόσο στὴν ὀμορφιὰ περνοῦσε, χώρισε
τὸν ἄριστο τὸν ἄντρα,

π' ὅλο τῆς Τροίας κατάστρεψε τὸ κράτος,
κι' οὔτε τὴν κόρη, οὐδὲ τοὺς ἀκριδούς της
θυμήθηκε γονιούς, μὰ ἐρωτευμένην
ξεσήκωσέ τη ἡ Κύπρις.

Πολὺ εὔκολα ἡ καρδιὰ λυγάει τ' ὀνθρώπου
κι ἀμέσως λαχταράει στὸ νοῦ ὅ,τι δάλει.
(...)

ΣΑΠΦΩ (7ος-6ος αἰ. π.Χ.)
μτφρ. Παναγῆς Λεκατσᾶς



”Ετοι καὶ κείνη, θάλεγα, πὼς στὴν ἀρχὴ
μέσα στοῦ Ἰλίου νὰ φάνταξε τὴν πόλη
σὰ μιάν ἴδεα γαλήνης καλοκαιρινῆς,
σὰν ἀρχοντιᾶς στολίδι ἀτίμητο,
σὰν ἀπαλὸ ματιῶν σαῖτεμα,
κι ἔρωτος ἄνθος ποὺ καρδιές λιγώνει.

Μ’ ἄλλαξαν ὅψη καὶ πικρὰ
τὰ ἑτελέματα ἔκαμε τοῦ γάμου,
ἔτσι κακόφερτη καὶ κακοσύντυχη
ποὺ ἐπεσε μές στὰ σπίτια τοῦ Πριάμου,
προσθοδισμένη ἀπὸ τὸν ξένιο Δία
νυμφόκλαυτη μαύρη Ἐρινύα.

Εἶν’ ἔνας λόγος ποὺ στὸν κόσμο ἀπ’ τὰ παλιὰ
χρόνια βαστᾶ: πὼς σὰν παραφουντώσῃ,
ὅσο ποὺ παίρνει, ἐνὸς σπιτιοῦ ἡ καλοτυχιά,
γεννοβολᾶ κι ἄκλερη δὲ ἔξεφτᾶ,
μ’ ἀπ’ τὴν καλὴ τὴν τύχη στὴ γενιὰ
βαρειὰ κακομοιριὰ θενὰ φυτρώσῃ.
Μὰ ἐγὼ ἀπ’ τοὺς ἄλλους χωριστὰ
ἔχω δική μου γνώμη καὶ γιὰ μένα
ἡ ἀσέβεια μόνο τὰ πολλὰ παιδιὰ γεννᾶ
ποὺ μοιάζουνε τῆς μάννας ποὺ τά γέννα.
ἐνῶ στὰ δίκαια σπίτια πάντα μία
καλλίτεκνη βαστάει εὐτυχία.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ, *Ἀγαμέμνων*, στ. 738-761,
μτφρ. Ι. Ν. Γρυπάρη



2. Η Ελένη στον μύθο

Ο γιὸς τοῦ Ἀτρέα Μενέλαος, στὸ Δία ὡς προσευχήθη:
«Δία βασιλιά, νὰ ἐκδικηθῶ δῶσε τὸν ἄντρα ἐτοῦτον,
ποὺ πρῶτος μούκαμε κακό, τὸ θεϊκό τὸν Πάρη,
καὶ κάτω ἀπὸ τὰ χέρια μου ἀφάνισέ τον, θέ μου,
νὰ τρέμουν κι’ οἱ μελλούμενοι θνητοί καὶ νὰ μήν κάνουν
ποτὲ κακὸ στὸν ἄνθρωπο, ποὺ σπίτι του τοὺς πῆρε
καὶ τοὺς ἐφιλοξένησε μ’ ἀγάπη καὶ φιλία».

ΟΜΗΡΟΣ, *Ιλιάδα* Γ. στ. 350-356
μτφρ. Π. Κοντομίχη

* μαλθακὸν ὁμμάτων δέλος

Κι ἡ Ἐλένη ἡ ἀργίτισσα δὲ θά σμιγε, τοῦ γιοῦ τοῦ Κρόνου ἡ κόρη,
μ' ἔναν ἀλλόξενο, στὴν κλίνη του γιὰ νὰ χαρεῖ τὸν πόθο,
ἄν κάτεχε πώς πίσω σπίτι της μιὰ μέρα θὰ τῇ φέρναν
οἱ γιοὶ τῶν Ἀχαιῶν οἱ ἀντρόκαρδοι στὴν πατρική της χώρα.
“Ομως θεὰ σ' αὐτὲς τὶς ἄπρεπες δουλειὲς τὴν εἶχε σπρώξει·
πιὸ πρὶν μαθὲς δὲν τῆς δυνάστευε τὰ φρένα τούτη ἡ τύφλα
ἡ ξορκισμένη, ὅπουθε κίνησαν καὶ τὰ δικά μας πάθη.

ΟΜΗΡΟΣ, *Οδύσσεια* ψ, στ. 218-224
μτφρ. Ν. Καζαντζάκη-Ι. Κακριδή



38 (93) [=176 M. -W.]

...σὰν τὸ εἶδε ἡ ἀχνογελόχαρη ἡ Ἀφροδίτη δργίστη
μὲ δαῦτες καὶ μὲ φήμη μιὰ βαρειὰ φόρτωσε καὶ τὶς τρεῖς τους.
Τὸν Ἐχεμο ἡ Τιμάνδρα ἀπάφησε καὶ στὸ Φυλέαν ἥρθε
τὸν θεοφίλητον ἔτοι' ἀφησε κι ἡ ἄθλια Κλυταιμήστρα
τὸν ἀρχοντόγεννο Ἀγαμέμνονα καὶ πλάγιασεν μ' εκεῖνον
τὸν Αἴγιστο κι ἔτσι συγκρέβατο χειρότερον ἐπῆρε.
Ἐτσι καὶ τοῦ ξανθοῦ Μενέλαου, ντρόπιασεν ἡ Ἐλένη
τὴν κλίνη τὴ συζυγική

ΗΣΙΟΔΟΣ (8ος αἰ. π.Χ.), *Ἡοῖαι (Γυναικῶν κατάλογος)*
μτφρ. Πάϊκος Νικολαΐδης



ἀπόσπ. Ν 1 L.-P.

Καὶ τὴν καρδιὰ ἔστηκωσε στὰ στήθη τῆς Ἐλένης
τῆς Ἀργίτισσας. Ξετρελαμένη μὲ τὸν ἄντρα
ποὺ ἥρθε ἀπ' τὴν Τροία, τὸν προδότη τῆς φιλοξενίας,
τὸν ἀκολούθησε στὸ καρδιά του καὶ ξανοίχτηκε στὴ θάλασσα,
ἐγκαταλείποντας στὸ σπίτι τὸ παιδί της καὶ τ' ἀκριδὸ
κρεβάτι τοῦ ἄντρα τῆς, ἀφοῦ ἡ καρδιά της ὑπαγόρευε
στὸν ἔρωτα νὰ ὑποταχθεῖ, καθὼς ὅρισε ἡ κόρη τοῦ Δία καὶ τῆς
Διώνης.

...

Πολλὰ ἀπ' τ' ἀδέρφια του σκεπάζει ἡ μαύρη γῆ,
στῆς Τροίας σκοτωμένα τὴν πεδιάδα
γιὰ τὴν Ἐλένη.

Πολλὰ ἄρματα στὴ σκόνη ... καὶ πολλοὶ
μαυρομάτηδες ... χαθῆκαν, κι ἀπὸ φονικό...
ὅ Ἀχιλλέας...

...

ΑΛΚΑΙΟΣ (7ος-6ος αἰ. π.Χ.)
μτφρ. Μαίρη Γιόση



Καθὼς ὁ Πάρης, ποὺ τὸ σπίτι
ποὺ τὸν ἐφίλευε τοῦ Ἀτρεΐδη
μὲ τὴν κλεψιὰ τῆς γυναικός του
δὲ ντράπηκε νὰ τὸ ἀτιμάσῃ.

Ἄσπιδων κρότους καὶ λογχῶν στὴ χώρα της
ἀφίνοντας καὶ καραβίων ἄρματωμοὺς
καὶ φέροντας ἀντὶς προικιὰ
στὴν Τροία χαλασμό,
γοργά τὶς πύλες διάδηκε
μὲ τόλμη ποὺ δὲ βάζει ὁ νοῦς.
Κ' ἔτσι οἱ προφῆτες διαρειὰ στέναζαν
καὶ λέγανε μὲς στὸ παλάτι:
«὾ σπίτι, σπίτι ὡὲμένα! κι ὅρχοντες,
ὡὲμὲ τοῦ τίμιου γάμου των κρεβάτι
κι ὥχνάρια τῆς ἀγάπης του ἐρωτόθυμα! θᾶχεις νὰ δῆς, οἱ αἰσχρὰ
παρατημένοι.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ, *Ἀγαμέμνων*, στ. 403-418
μτφρ. Ι. Ν. Γρυπάρη



ΠΗΛΕΑΣ:

Τιποτένιε, ἀπὸ ρίζα τιποτένιων,
ἀντρας λογιέσαι ἔσυ; Ποιὸς σ' ἔχει γιὰ ἀντρα
μὲς στοὺς ἄλλους; Ποὺ ἀκλείδωτο, καὶ δίχως
δούλους, τὸ σπίτι σου ἄφησες, σὰ νὰ εῖχες
τίμια γυναικά, ἐνῶ ἡ χειρότερη ἦταν,
κι ἔνας Τρωαδίτης μπῆκε καὶ τὴν πῆρε!
Μὰ καὶ νὰ θέλει μιὰ Σπαρτιάτισσα, εἶναι
σὲ θέση νά 'ναι φρόνιμη; Ποὺ ἀφήνουν
—μὲ γυμνὰ τὰ μηριὰ κι ἄξωστους πέπλους—

τὰ σπίτια τους καὶ τρέχουν μὲ τοὺς νέους
σὲ κοινὰ γυμναστήρια καὶ παλαιῖστρες!
”Α, τί ἔθιμα ἀνυπόφορα γιὰ μένα!
Πῶς ν’ απορεῖς, ἀν φρόνιμες δὲν εἶναι;
Ρώτησε τὴν Ἐλένη, ποὺ ἀπιστώντας
στὸ Φίλιο Δία ξεπόρτισε ἀπ’ τὸ σπίτι σου
μ’ ἔνα νεαρὸ καὶ πάει σὲ ἔνη χώρα.
Καὶ γιὰ μιὰ τέτοια ἐσύ τόσο στρατὸ
ἔλληνικὸ κουδάλησες στὴν Τροία.
Πού, ἀφοῦ ἔτσι φέρθηκε, ἔπειπε ν’ ἀφήσεις,
ἀπὸ ἀηδίᾳ, νὰ μείνει ἐκεῖ ποὺ πῆγε
καὶ νὰ πληρώνεις γιὰ νὰ μὴ γυρίσει
κι ὅχι γιὰ κείνη πόλεμο ν’ ἀνάψεις.
Μὰ ἀντὶ σ’ αὐτὸ νὰ ὀρθοπλωρίσει ὁ νοῦς σου,
ζωὲς παλικαριῶν ἔσθησες πλῆθος
κι ἀκληρες μεῖναν γριές, καὶ στερημένοι
ἀπὸ γιοὺς ἀσπρομάλληδες πατέρες.
”Ενας κι εγὼ ἀπ’ αὐτούς· στὰ μάτια μου εἶσαι
δι μιαρὸς τοῦ Ἀχιλλέα μου δολοφόνος.
Καὶ ἀλάβωτος μᾶς ἥρθες ἀπ’ τὴν Τροία
μόνο ἐσύ· κι ἥρθαν πίσω, ὅπως τὰ πῆγες,
τὰ ὠραῖα σου ὄπλα στὶς ὠραῖες τους θῆκες.
(...)

Κι ἀφοῦ πῆρες τὴν Τροία –κι αὐτὸ ἃς τὸ ποῦμε–
καὶ μὲς στὰ χέρια σου εἶχες τὴν Ἐλένη,
δὲν τὴ σκότωσες, ὅχι· μόλις εἶδες
τὰ στήθια της, σοῦ πέφτει ἀπὸ τὸ χέρι
τὸ σπαθί, γιὰ νὰ πάρεις τὰ φιλιά της,
καὶ μιὰ προδότρα χάϊδεψες, μιὰ σκύλα,
δοῦλος, δειλέ, τοῦ ἐρωτικοῦ σου πόθου.
(...)

ΜΕΝΕΛΑΟΣ: (...)

Γέρασες, δόλιε. ”Οσο γιὰ τ’ ἄλλο ποὺ εἶπες,
τὴ στρατηγία στὴν Τροία, καλὸ μοῦ κάνεις
πιότερο ἀν λές γι’ αὐτὴ παρὰ ἀν σωπαίνεις.
Κι ἡ Ἐλένη; ”Ενας θεὸς τὴν εἶχε ρίξει
στὰ δάσανα, ὅχι φταίξιμο δικό της.
”Αλλ’ ἀπ’ αὐτὰ ὠφελήθηκε ἡ Ἐλλάδα·
ἀπὸ πολέμους καὶ ὄπλα ἀνίδεοι πρῶτα
οἱ Ἑλληνες, τότε ἀπόχτησαν ἀντρεία·
δάσκαλος σὲ ὅλα ἡ ἀσκηση καὶ ἡ πείρα.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (5ος αἰ. π.Χ.), *Ἀντρομάχη*, στ. 590-684,
μτφρ. Θρασύδουλος Σταύρου

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ:

”Ω τοῦ Τυνδάρεου
βλαστάρι, κόρη ἐσὺ τοῦ Δία δὲν εῖσαι,
ἀπὸ πολλοὺς θὰ φύτρωσες πατέρες,
ἀπ’ τὸν Ἀλάστορα, ὕστερον ἀπ’ τὸ Φθόνο,
τὸ Φόνο καὶ τὸ Θάνατο κι ἀπ’ ὅσα
ἡ γῆ θρέφει κακά· δὲ θὰ πιστέψω
ποτὲ πώς σ’ ἔχει κάμει ὁ Δίας, ἐσένα
λάμια τόσων Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων.
”Α νὰ χαθεῖς! Ἀπ’ τὰ ὅμιορφά σου μάτια
βρῆκε ἡ φοιχτὴ καταστροφή, ἡ οημάχτρα
τῶν ξακουσμένων κάμπων τῆς Φρυγίας.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (5ος αἰ. π.Χ.), *Oἱ Τρωαδίτισσες*, στ. 766-773,
μτφρ. Θρασύδουλος Σταύρου



ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ

Τρεῖς θυγατέρες ἔκαμε τοῦ Θέστιου
ἡ κόρη ἡ Λήδα: Φοίδη, Κλυταιμήστρα
κι Ἐλένη· ἡ Κλυταιμήστρα ταίρι μου εἶναι·
γιὰ τὴν Ἐλένη πήγανε μνηστῆρες
τὰ πρῶτα τῆς Ἐλλάδας ἀρχοντόπουλα.
Καὶ τρομερὲς ἔεστόμιζαν φοβέρες
καὶ φόνο ἀνάμεσά τους μελετοῦσαν·
ὁ καθείς, ἀν δὲ θά παιρνε τὴ νύφη.
Δύσκολη ἡ θέση τοῦ Τυνδάρεου ἵταν
τοῦ πατέρα τῆς πῶς τὸ πράμα τοῦτο,
δίνοντας ἡ μὴ δίνοντας τὴν κόρη,
θὰ βόλευε καλύτερα. Καὶ τέλος
βρῆκε: οἱ μνηστῆρες νὰ ὀρκιστοῦν, νὰ δώσουν
τὰ χέρια, στοὺς βωμοὺς σπονδὲς νὰ φίξουν,
νὰ δεβαιώσουν ὅτι, ὅποιου γυναίκα
κι ἀν γίνει ἡ θυγατέρα τοῦ Τυνδάρεου,
θὰ βοηθήσουν τὸν ἄντρον αὐτόν, ἀν κάποιος
τοῦ τὴν ἀρπάξει ἀπὸ τὸ σπίτι κι ἔτσι
ἀπ’ τὴ νόμιμη κλίνη τὸν στερήσει,
τὸν ἀρπαγα ὅτι μὲ ὅπλα θὰ χτυπήσουν
κι ὅτι θὰ τοῦ γκρεμίσουν τὴ χώρα,
Ἑλληνική, βαρβαρική, ὅτι νά ’ναι.
Μετὰ ἀπ’ τὴ δέσμευση –ἔτσι ὠραῖα ὁ γέρος
μὲ τὸ γερὸ μυαλὸ τοὺς τύλιξε ὄλους—

τὴν κόρη ἀφήνει, ὅποιου ἡ γλυκιὰ τῇ σύρει
ἔρωτικὴ πνοή, σ' αὐτὸν νὰ πάει.
Κι ἐκείνη τὸ Μενέλαο, ποὺ μακάρι
ποτὲ νὰ μὴν τὴν ἔπαιρνε, διαλέγει.
Κι ὅταν στὴ Λακεδαίμονα ἀπ' τὴν Τροία
ἔφτασε κεῖνος πού, ὅπως λὲν οἱ Ἀργεῖοι,
μπῆκε στὶς θεές κριτής, λαμποκοπώντας
ἀπὸ χρυσαφικά, βαρδάρων λοῦσα,
ἄρπαξε τὴν Ἐλένη –τὴν ποθοῦσε
καὶ τὸν ποθοῦσε– κι ἔφυγε στὶς στάνες
τῆς Ἰδης.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Ἡ Ἰφιγένεια στὴν Αὐλίδα, στ.49-75
μτφρ. Θρασύδουλος Σταύρου



112. Καθώς μοῦ εἶπαν οἱ Ἱερεῖς, τὸν Φερὸ διαδέχτηκε ἔνας Μεμφίτης, ποὺ τ' ὄνομά του ἐλληνικὰ εἶναι Πρωτέας. Τοῦ Πρωτέα αὐτοῦ σήμερα ὑπάρχει ἔνας ἴ-ερὸς περίβολος πάρα πολὺ ώραῖος καὶ πολὺ ώραῖα διακοσμημένος, ποὺ δρίσκεται πρὸς τὸ νότιο μέρος τοῦ ναοῦ τοῦ Ἡφαίστου. Γύρω ἀπὸ τὸ τέμενος αὐτὸς ζοῦν Φοίνικες ἀπὸ τὴν Τύρο καὶ ὅλος ὁ συνοικισμὸς ὄνομάζεται τῶν Τυρίων. Μέσα στὸν ἴερὸ περίβολο ὑπάρχει ναὸς τοῦ Πρωτέα ποὺ ὄνομάζεται τῆς Ξένης Ἀφροδίτης. Ἀλλὰ ἐγὼ ἔχω καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ ναὸς αὐτὸς εἶναι τῆς Ἐλένης, κόρης τοῦ Τυνδάρεω, τόσο ἐπειδὴ ἀκούσα τὸ λεγόμενο ὅτι ἡ Ἐλένη ἔμεινε ἀρκετὸ καιρὸ κοντά στὸν Πρωτέα, ὅσο καὶ ἐπειδὴ τὸ ἐπώνυμο ποὺ χρησιμοποιεῖται σ' αὐτὴ τὴν περίσταση γιὰ τὴν Ἀφροδίτη εἶναι Ξένη, πουθενὰ ὅλοῦ, ὅπου ὑπάρχουν ναοὶ τῆς Ἀφροδίτης, δὲν τὴν ὄνομάζουν Ξένη.

113. Οἱ Ἱερεῖς μοῦ εἶπαν, ὅταν τοὺς ωρῆτα γιὰ τὴν Ἰστορία τῆς Ἐλένης ὅτι τὰ πράγματα ἔγιναν ως ἔξης. "Οταν ὁ Ἀλέξανδρος ἀρπάξει τὴν Ἐλένη ἀπὸ τὴν Σπάρτη, ἔβαλε πλώρη γιὰ τὴν πατρίδα του. Καὶ καθὼς ξανοίχτηκε στὸ Αἴγαϊο, δρῆκε δυνατοὺς ἀνέμους ποὺ τὸν παρέσυραν ἔξω ἀπὸ τὸ Αἴγαϊο, καὶ τὸν ἔρριξαν στὸ Αἴγυπτιακὸ πέλαγος ἀπ' ὅπου, καθὼς δὲν κόπαζε ἡ φουρτούνα, ἔφτασε στὴν Αἴγυπτο, στὸ σημεῖο ὅπου εἶναι τὸ Κανωβίκο στόμιο τοῦ Νείλου, στὶς Ταριχεῖες. Ἐκεῖ στὴν ἀκρογιαλιά, ὑπῆρχε καὶ ὑπάρχει ἀκόμα ναὸς τοῦ Ἡρακλῆ, ὅπου ἀν καταφύγει ἀνθρωπος δοῦλος καὶ δεχετεῖ νὰ σημαδευτεῖ στὸ σῶμα του μὲ τὰ Ἱερὰ σημάδια, τότε ἀφιερώνεται στὸν θεὸ καὶ κανεὶς πιὰ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν ἀγγίξει. Ὁ νόμος αὐτὸς εἶναι πάρα πολὺ ἀρχαῖος καὶ δὲν ἔχει ὀλλάξει ὅτι σήμερα. Μερικοὶ δοῦλοι τοῦ Ἀλεξάνδρου, ποὺ πληροφορήθηκαν τὸν νόμο αὐτὸν τοῦ ναοῦ, ἔφυγαν καὶ πῆγαν καὶ παρουσιάστηκαν ἵκετες τοῦ θεοῦ, καὶ κατηγοροῦσαν τὸν Ἀλέξανδρο γιὰ νὰ τὸν βλάψουν καὶ διηγούνταν ὅλη τὴν Ἰστορία, πῶς εἶχε πάρει τὴν Ἐλένη καὶ εἶχε ἀδικήσει τὸν Μενέλαο. Κα-

τηγόρησαν τὸν Ἀλέξανδρο ὅχι μόνο στοὺς Ἱερεῖς, ἀλλὰ καὶ στὸν ἀρχηγὸν τῆς φρουρᾶς τοῦ στομίου τοῦ Νείλου, κάποιον Θώνη.

114. Ὁταν ὁ Θώνης τὰ ἀκούσεις ἔστειλε μήνυμα μὲ τὸ ταχύτερο μέσο στὸν Πρωτέα ποὺ ἦταν στὴν Μέμφη καὶ τοῦ ἔλεγε: «Ἐφτασε ἔνος, Τευκρὸς ἀπὸ γενιά, ποὺ ἔχει κάνει ἔνα ἄνοσιούργημα στὴν Ἑλλάδα. Παραπλάνησε τὴν γυναίκα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τὸν φιλοξενοῦσε, τὴν πῆρε μαζί του, καθὼς καὶ πολλὰ πολύτιμα πράγματα, καὶ τώρα τὸν ἐσπρωξαν οἱ ἄνεμοι καὶ ἔφτασε σὲ τούτη τὴν γῆ. Τί πρέπει νὰ κάνομε; Νὰ τὸν ἀφήσουμε νὰ φύγει χωρὶς νὰ τὸν πειράξουμε ἢ νὰ τοῦ πάρομε τὰ δσα ἔχει;.» Καὶ ὁ Πρωτέας ἔστειλε τὴν ἀκόλουθη ἀπάντηση: «Τὸν ἄνθρωπο αὐτόν, δποιος κι ἀν εἶναι, ποὺ ἔκανε αὐτὴν τὴν ἀνομία σὲ κεῖνον ποὺ τὸν φιλοξένησε, συλλάβετε τὸν καὶ στεῖλτε μού τὸν γιὰ ν' ἀκούσω τί μπορεῖ ν' ἀπολογηθεῖ.»

115. Ὁταν ὁ Θώνης πῆρε αὐτὴν τὴν διαταγή, ἔπιασε τὸν Ἀλέξανδρο καὶ ἔκανε κατάσχεση στὰ καρδιά του. Μαζί του ἔστειλε στὴν Μέμφη καὶ τὴν Ἐλένη καὶ τὰ πολύτιμα πράγματα καὶ τοὺς δούλους. «Οταν ὅλοι ἔφτασαν, ὁ Πρωτέας φώτησε τὸν Ἀλέξανδρο ποιὸς εἶναι καὶ ἀπὸ ποὺ ἐρχόταν καὶ ὁ Ἀλέξανδρος τοῦ εἶπε καὶ τ' ὅνομά του καὶ τὴν πατρίδα του, καθὼς καὶ τὸ ταξίδι του. Μετὰ ὁ Πρωτέας τὸν φώτησε ἀπὸ ποὺ εἶχε πάρει τὴν Ἐλένη καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ἀρχισε νὰ τὰ μπερδεύει καὶ δὲν ἔλεγε τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ τὸν διέψευσαν οἱ δοῦλοι ποὺ εἶχαν πάει ἵκετες στὸν ναὸ τοῦ Ἡρακλῆ καὶ εἶπαν καθαρὰ καὶ ἔαστερα πῶς ἔγινε τὸ ἄνοσιούργημα. «Ο Πρωτέας ἔδιγαλε τὴν ἀπόφασή του καὶ εἶπε: «Ἐὰν δὲν τηροῦσα αὐτηρὰ τὴν ἀρχὴν νὰ μὴ σκοτώσω κανέναν ἔνο ποὺ τὸν φίχνει ὁ ἄνεμος στὶς ἀκτὲς τῆς χώρας μου, θὰ σὲ εἶχα τιμωρήσει γιὰ χάρη τοῦ Ἑλληνα, κάκιστε ἄνθρωπε, ἐσὺ ποὺ φιλοξενήθηκες καὶ ἔκανες μιὰ φοιβερὴ πράξη. Παραπλάνησες τὴν γυναίκα του καί, σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, τὴν ἔξελόγιασες καὶ τὴν πῆρες μαζί σου. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ δὲν σοῦ ἔφτανε κι ἔπρεπε νὰ κλέψεις καὶ τὸν θησαυρὸ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ σὲ φιλοξενοῦσε. Τώρα, λοιπόν, ἔπειδὴ τηρῶ αὐτηρὰ τὴν ἀρχὴν νὰ μὴν σκοτώνω ἔνο, δὲν θὰ σοῦ ἐπιτρέψω νὰ πάρεις μαζί σου τὴν γυναίκα αὐτὴν καὶ τὸν θησαυρό. Θὰ τὰ φυλάξω γιὰ τὸν ἔνο Ἑλληνα ἔως ὅτου θελήσει νὰ ἔρθει ὁ ἴδιος νὰ τὰ πάρει. Ἐσὺ καὶ οἱ σύντροφοί σου μέσα σὲ τρεῖς μέρες νὰ ἐγκαταλείψετε τὰ ἐδάφη μου, ἀλλιῶς θὰ σᾶς θεωρήσω ἐχθρούς».»

118. Ὁταν φώτησα τοὺς Ἱερεῖς ἀν αὐτὰ ποὺ λένε οἱ Ἐλληνες γιὰ τὰ δσα ἔγιναν στὴν Τροία ἔχουν ἡ ὅχι καμιὰ δάση, μοῦ ἀποκρίθηκαν τὰ ἔξης, λέγοντάς μου ὅτι τὰ εἶχαν πληροφορηθεῖ ἀπ' αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν Μενέλαο. Μετὰ τὴν ἀρπαγὴ τῆς Ἐλένης πολὺς ἐλληνικὸς στρατὸς πῆγε στὴν Τροία γιὰ νὰ διηθήσει τὸν Μενέλαο. «Οταν ἀποδιβάστηκε καὶ ἔστησε στρατόπεδο, ἔστειλε ἀγγελιαφόρους στὸ Ἰλιο. Ἦταν μαζὶ καὶ ὁ Μενέλαος. «Οταν μπῆκαν στὴν πολιτεία ζητοῦσαν νὰ τοὺς ἐπιστραφεῖ ἡ Ἐλένη καὶ ὁ θησαυρὸς τὸν δποίο εἶχε κλέψει ὁ Ἀλέξανδρος. Ζητοῦσαν καὶ ἐπανόρθωση γιὰ τὰ ἀδικα ποὺ εἶχαν πάθει. Καὶ οἱ Τευκροὶ τότε, τοὺς ἐδωσαν, καὶ μὲ δρκους ἀκόμα, τὴν ἀπάντηση, ποὺ ἀπὸ κεῖ καὶ ὑστερα τοὺς ἔδιναν πάντα, δηλαδὴ ὅτι δὲν εἶχαν οὔτε τὴν Ἐλένη οὔτε τὸν θησαυρὸ καὶ ὅτι ὅλα αὐτὰ ἦσαν στὴν Αἴγυπτο. Δὲν ἦταν, λοιπόν, δίκαιο νὰ θεωροῦνται ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ δσα κρατοῦσε ὁ βασιλιὰς τῶν Αὐγυπτίων Πρωτέ-

ας. Άλλα οι “Ελληνες νόμιζαν ότι οι Τρῶες τοὺς κοροϊδεύουν καὶ τοὺς πολιόρκησαν ὥσπου νὰ κυριέψουν τὴν πολιτεία τους. Κι ὅταν τὴν κυρίεψαν καὶ πάλι δὲν δρῆκαν τὴν Ἐλένη, ἀλλὰ ἄκουγαν νὰ τοὺς δίνεται πάντα ἡ ἴδια ἀπάντηση. Τότε πίστεψαν αὐτὸ ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοὺς εἶχαν πεῖ καὶ ἔστειλαν τὸν ἴδιο τὸν Μενέλαο στὸν Πρωτέα.

120. Αὐτὰ μοῦ εἶπαν οἱ Αἰγύπτιοι ἰερεῖς καὶ δέχομαι τὴν ἐκδοχὴν αὐτήν, θὰ προσθέσω μάλιστα καὶ κάτι. “Αν ἡ Ἐλένη ἦταν στὴν Τροία, θὰ τὴν εἶχαν δώσει στοὺς Ἐλληνες, τὸ ἥθελε δὲν τὸ ἥθελε ὁ Ἀλέξανδρος. Γιατὶ δὲν μποροῦσε νὰ εἴναι τόσο φρενοβλαβής ὁ Πρίαμος καὶ οἱ σύμβουλοί του ὥστε νὰ διακινδυνέψουν καὶ τὴν ζωὴ τους καὶ τὴν ζωὴ τῶν παιδιῶν τους καὶ τὴν ὑπαρξη τῆς πολιτείας τους γιὰ νὰ συζεῖ ὁ Ἀλέξανδρος μὲ τὴν Ἐλένη. ” Αν πάλι αὐτὴ πραγματικὰ ἦταν ἡ στάση τους κατὰ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς πολιορκίας, ὅμως ἀργότερα, ὅταν σκοτώνονταν πολλοὶ Τρῶες στὶς συγκρούσεις μὲ τοὺς Ἐλληνες, καὶ δὲν γινόταν μάχη στὴν οποία, ἀν πιστέψουμε τὰ ὄμηρικὰ ἔπη, ὁ Πρίαμος νὰ μὴν ἔχανε δύο ἡ τρία παιδιά, θεωρῶ δέδαιο ὅτι ἀφοῦ συνέβαιναν αὐτά, τότε ἀκόμα κι ἀν ἡ Ἐλένη ἦταν γυναίκα τοῦ ἴδιου τοῦ Πρίαμου, πάλι θὰ τὴν παράδιναν στοὺς Ἀχαιούς, γιὰ ν' ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὶς συμφορὲς τοῦ πολέμου. Ἐπίσης ὁ Ἀλέξανδρος δὲν ἦταν ὁ κληρονόμος τοῦ Πρίαμου, ὥστε, ἐπειδὴ ὁ Πρίαμος ἦταν γέρος, νὰ παίρνει ἐκεῖνος τὶς ἀποφάσεις. Τὸν Πρίαμο θὰ τὸν διαδέχονταν ὁ μεγαλύτερος γιός του, ὁ Ἐκτωρ, πολὺ καλύτερος ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο καὶ δὲν θὰ ὑπεράσπιζε τὶς παρανομίες τοῦ ἀδελφοῦ του ποὺ ἦταν αἰτία μεγάλων κακῶν καὶ γιὰ τὸν ἔαυτὸ του καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους Τρῶες. Λοιπὸν δὲν εἶχαν τὴν Ἐλένη καὶ οἱ Ἐλληνες δὲν τοὺς πίστευαν ὅταν τοὺς ἔλεγαν τὴν ἀλήθεια καὶ τοῦτο ἐπειδὴ, καθὼς ἐγὼ πιστεύω, ἡ θεία δούληση τοὺς ἔσπρωχνε στὸ νὰ μὴν τὸ πιστέψουν, γιὰ νὰ πάθουν πανωλεθρία καὶ νὰ μάθουν οἱ ἀνθρωποι ὅτι γιὰ τὰ μεγάλα ἀδικήματα οἱ θεοὶ ἐπιβάλλουν μεγάλες τιμωρίες. Αὐτὰ ποὺ ἔχω πεῖ, εἶναι ὅσα ἐγὼ πιστεύω.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ (5ος αἰ π.Χ.), *Ιστοριῶν B* '
μιτφρ. "Αγγελος Σ. Βλάχος



(3) Δὲν εἶναι ἄγνωστο, οὕτε κἀν σὲ λίγους, πῶς ἡ γυναίκα τὴν ὁποία αὐτὸς ὁ λόγιος ἀφορᾶ εἶναι, ὡς πρὸς τὴν φύση καὶ τὴν καταγωγὴ της, πρώτη ἀπὸ τοὺς πρώτους, ἀντρες καὶ γυναῖκες. Εἶναι γνωστὸ ὅτι μητέρα τῆς ἦταν ἡ Λήδα καὶ πατέρας της, ὁ πραγματικός, ἔνας θεός, ἐνῶ ὁ ὑποτιθέμενος, ἔνας θνητός, ὁ Τυνδάρεως καὶ ὁ Δίας –ἀπὸ τοὺς ὄποιονς ὁ ἔνας πιστεύτηκε ὅτι ἦταν ἐπειδὴ πράγματι ἦταν, ἐνῶ ὁ ἄλλος λέχθηκε ὅτι ἦταν ἐπειδὴ τὸ ἴσχυρόστηκε – καὶ ὁ ἔνας ἦταν ὁ ἴσχυρότερος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ὁ ἄλλος κυρίαρχος τῶν πάντων.
(4) Ἐχοντας ἀπ' αὐτοὺς γεννηθεῖ, εἶχε ὀμορφιά ὅση οἱ θεοί, ποὺ τὴν δέχτηκε καὶ δὲν τὴν ἔκρυψε· προκάλεσε σὲ πάρα πολλοὺς πάρα πολὺ ἐρωτικὸ πάθος,

καὶ μὲ ἔνα σῶμα συγκέντρωσε σώματα πολλῶν ἀνδρῶν ποὺ εἶχαν ἐπιδιώξεις μεγάλες γιὰ μεγάλους στόχους· ἀπ' αὐτὸὺς ἄλλοι εἶχαν μεγάλο πλοῦτο, ἄλλοι ἔνδοξη παλαιὰ γενιά, ἄλλοι τὴν εὐδωστία τῆς δικῆς τους ὀλκῆς, ἄλλοι τὴ δύναμη τῆς κατακτημένης σοφίας· καὶ ὅλοι ἔρχονταν ὁδηγημένοι ἀπὸ ἄμιλλα ἐ-ρωτικὴ καὶ φιλοδοξίᾳ ἀπαράμιλλη.

(5) Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὸ ποιὸς καὶ γιατὶ καὶ πῶς ἴκανοποίησε τὸν ἔρωτά του παίρνοντας τὴν Ἐλένη· γιατὶ τὸ νὰ λέει κανεὶς σ' αὐτὸὺς ποὺ ἔρχουν αὐτὰ ποὺ γνωρίζουν εἶναι πειστικό, δὲν φέρνει ὅμως εὐχαρίστηση. Ἀφήνω τώρα μὲ τὸ λόγο μου τὸν τότε χρόνο καὶ θὰ προχωρήσω στὴν ἀρχὴ τοῦ μελλοντικοῦ μου λόγου· θὰ ἐκθέσω τὶς αἰτίες γιὰ τὶς ὅποιες ἥταν πιθανὸ νὰ ἔγινε τὸ ταξίδι τῆς Ἐλένης στὴν Τροία.

(6) Ἔκανε ὅσα ἔκανε εἴτε ἀπὸ θέλημα τῆς Τύχης καὶ ἀπόφαση τῶν θεῶν καὶ τῆς Ἀνάγκης προσταγή, εἴτε ἐπειδὴ ἀρπάχτηκε μὲ τὴ δία, εἴτε ἐπειδὴ πείσθηκε μὲ λόγια, εἴτε ἐπειδὴ ἀπὸ τὴ θωριὰ ἔρωτεύτηκε. (...)

ΓΟΡΓΙΑΣ (5ος αἰ. π.Χ.), *Ἐγκώμιο τῆς ὥραίας*, Ἐλένης
μτφρ. Π. Καλλιγᾶς



(κη') Ἔδειξε δὲ καὶ εἰς τὸν Στησίχοδον τὸν ποιητὴν τὴν δύναμίν της· διότι, ὅτε οὗτος, ἀρχίζων ἔνα ποίημά του, εἶπε κατ' αὐτῆς λόγους ἀσεβεῖς, ἡγέρθη στερηθεὶς τῆς ὁράσεως· ὅτε δὲ ἀντιληφθεὶς τὴν αἰτίαν τῆς συμφορᾶς του ἔγραψε τὴν καλούμενην παλινφρδίαν, ἐπανῆλθεν εἰς τὴν κανονικήν του κατάστασιν. Μερικοὶ δὲ ποιηταὶ ἐκ τοῦ Ὁμηρικοῦ κύκλου λέγουν ὅτι παρουσιασθεῖσα ἐν καιρῷ νυκτὸς εἰς τὸν Ὅμηρον διέταξεν αὐτὸν νὰ γράψῃ ποίημα διὰ τοὺς ἔκστρατεύσαντας ἐναντίον τῆς Τροίας, διότι ἥθελε νὰ καταστήσῃ τὸν θάνατον ἐκείνων περισσότερον ἀξιοχήλευτον παρὰ τὸν δίον τῶν ἄλλων ἀνθρώπων· καὶ ἐν μέρει μὲν καὶ ἐξ αἰτίας τῆς τέχνης τοῦ Ὅμηρου, πρὸ πάντων δὲ ἐξ αἰτίας τῆς Ἐλένης, ἔγινε τόσον θελκτικὸν καὶ ὀνομαστὸν τὸ ποίημά του.

(κθ') Ἐπειδὴ λοιπὸν αὕτη δύναται καὶ νὰ συγχωρήσῃ καὶ νὰ τιμωρήσῃ, πρέπει οἱ μὲν πλούσιοι νὰ τὴν κατευνάζουν καὶ νὰ τὴν τιμοῦν μὲ ἀφιερώματα καὶ θυσίας καὶ τὰς συνηθισμένας ἱκεσίας, οἱ δὲ φιλόσοφοι ὀφείλουν νὰ προσπαθοῦν νὰ λέγουν περὶ αὐτῆς λόγους ἀξίους τῶν προτερημάτων της, διότι οἱ πεπαιδευμένοι πρέπει νὰ προσφέρουν παρομοίας τιμάς.

(λ') Πολὺ δὲ περισσότεροα εἶναι ὅσα ἔχουν παραλειφθῆ παρὰ ἐκεῖνα, τὰ ὅποια ἐλέχθησαν· διότι ἐκτὸς τῶν τεχνῶν καὶ τῶν φιλοσοφικῶν μελετῶν καὶ τῶν ἄλλων ὥφελειῶν τὰς ὅποιας θὰ ἡδύνατό τις νὰ ἀποδώσῃ εἰς ἐκείνην καὶ τὸν Τρωϊκὸν πόλεμον, δικαίως ἡθέλομεν νομίζει ὅτι ἡ Ἐλένη εἶναι ἡ αἰτία τοῦ νὰ μὴ εἴμεθα ἡμεῖς δοῦλοι εἰς τοὺς βαρδάρους.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, *Ἐγκώμιον*, Ἐλένης
μτφρ. Κ. Θ. Αραποπούλου

Ο Πλάτων στον *Φαιδρο* (243 a) διέσωσε τρεις στίχους της Παλιδφνίας του Στησιχόδου:

«ἔστι δὲ τοῖς ἀμαρτάνουσι περὶ μυθολογίαν καθαριὸς ἀρχαῖος, ὃν Ὁμηρος μὲν οὐκ ἥσθετο, Στησίχορος δέ τῶν γὰρ ὄμμάτων στερηθεὶς διὰ τὴν Ἐλένης κακηγορίαν, οὐκ ἡγνόησεν ὥσπερ Ὁμηρος, ἀλλ’ ἅτε μουσικὸς ὃν ἔγνω τὴν αἰτίαν καὶ ποιεῖ εὐθύς».

*Oὐκ ἔστ' ἔτυμος λόγος οὗτος·
οὐδ' ἔβας ἐν νηυσὶν εὔσέλμοις
οὐδ' ἵκεο Πέργαμα Τροίας.
Καὶ ποιήσας δὴ πᾶσαν τὴν καλουμένην παλινφοδίαν, παραχρῆμ'*
ἀνέβλεψεν».

* Μετάφραση: Δεν είναι σωστός αυτός ο λόγος·
δεν μπήκες στα πλοία με τα όμορφα καθίσματα
δεν πήγες στα Πέργαμα της Τροίας.



Π. Νεοελληνική Ποίηση

ΕΛΕΝΗ (...)

Έλένη, όρθη φτερούγα στὸν ἀγέρα,
φλογάτη στὰ μαλλιά τῆς ζωῆς μαντίλια,
σκισμένη τῆς ἀγάπης μπαντιγέρα,
ἄγρια ἐλπίδα τοῦ ἀνέλπιδου πολέμου, ...

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, *Τερτσίνες*



· Ή Μαρία Νεφέλη λέει:

Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Τουλάχιστον ἂν ζούσαμε ἀπὸ τὴν ἀνάποδη
νὰ τὰ βλέπαμε ὅλα ἵσια; Μπά. · Ή ἀναποδιὰ
ἔχει μιὰ μονιμότητα πεισματική·
ἀποτελεῖ ὄπως λέμε τὸν κανόνα.

· Οπου σημαίνει ὅτι ἀν καταφέρνουμε νὰ ζοῦμε
βέδαια ζοῦμε ἀπὸ τὶς ἔξαιρέσεις.
Προσποιούμαστε ὅτι δὲν συμβαίνει τίποτε

ἀκριβῶς γιὰ νὰ συμβεῖ ἐπὶ τέλους κάτι
ἔξω καὶ πάνω ἀπὸ τὴ χλεύη.

· Ένα κεράσι τὴν ὥρα ποὺ χειμάζονται
μέσα του ὅλες οἱ ἀθλιότητες
καὶ αὐτὸ στὸ πεῖσμα τους καθάριο παντοδύναμο
ἄψογο λάμπει δείχνοντας
ποιὰ θὰ μποροῦσε νά ’ταν ἡ ὑπεροχὴ τοῦ ἀνθρώπου.

· Ή σταγόνα τὸ αἷμα κάθε Απρίλιο
δωρεὰν καὶ γιὰ ὅλους.

Δυστυχεῖς ἐμπροσθιοφύλακες καὶ ἀνάστροφοι
δόηγοὶ τῶν βαρέων ἀρμάτων τ’ οὐρανοῦ
ώς καὶ τὰ σύννεφα εἶναι ναρκοθετημένα
τὸ νοῦ σας: ἀπὸ μᾶς ἡ ἔξαρταται.

Νὰ ξαναδώσουμε στὰ πόδια μας τὸ χῶμα.
Τὸ πράσινο στὸ πράσινο τὸν ἀνθρωπὸ τοῦ Νεάντερταλ
στὸν ἀνθρωπὸ τοῦ Νεάντερταλ. Δὲν ὠφελοῦν πιὰ οἱ μυῶνες
θέλει ἀγάπη θηριώδη
θέλει πήδημα τίγρισσας μὲς στὶς ἰδέες.

”Οσο ὑπάρχουνε Ἀχαιοί θὰ ὑπάρχει μία ώραία Ἐλένη καὶ ἂς εἶναι ἀλλοῦ τὸ χέρι ἀλλοῦ ὁ λαιμὸς

Καὶ ὁ Ἀντιφωνητής: Η ΕΛΕΝΗ

‘Η Μαρία Νεφέλη ἀναμφισβήτητα
εἶναι κορίτσι ὁξὺ
ἀληθινὴ ἀπειλὴ τοῦ μέλλοντος·
κάποτε λάμπει σὸν μαχαίρι
καὶ μιὰ σταγόνα αἷμα ἐπάνω της
ἔχει τὴν ἴδια σημασία ποὺ εἴχε ἄλλοτε
τὸ Λάμδα τῆς Ἰλιάδας.

Ἡ Μαρία Νεφέλη πάει μπροστὰ
λυτωμένη ἀπὸ τὴν ἀπεχθῆ ἔννοια τοῦ αἰώνιου κύκλου.

Καὶ μόνο μὲ τὴν ὑπαρξή της
ἀποτελειώνει τοὺς μισούς ἀνθρώπους.

‘Η Μαρία Νεφέλη ζει στοὺς ἀντίποδες τῆς Ἡθικῆς εἶναι ὅλο ἥθος.

“Οταν λέει «Θὰ κοιμηθῶ μ’ αὐτὸν»
ἐννοεῖ ὅτι θὰ σκοτώσει ἀκόμη μιὰ φορὰ τὴν Ιστορία.
Πρόεπει νὰ δεῖ κανεὶς τί ενθουσιασμὸς ποὺ πιάνει τότε τὰ πουλιά..”

Ἐξ ἄλλου μὲ τὸν τρόπο της διαιωνίζει τὴ φύση τῆς ἐλιᾶς. Γίνεται ἀνάλογα μὲ τὴ στιγμὴ πότε ἀσημένια πότε βαθυκύανη.

Γι' αὐτὸν καὶ οἱ ἀντίπαλοι ὅλοένα
ἐκστρατεύουν – κοιτάξετε:
ἄλλοι μὲ τὶς κοινωνικές τους θεωρίες
πολλοί κραδαίνονται ἀπλῶς λοιδορίδια

Ἡ Μαοία Νεφέλη λέει·

Κάθε ζωιούς για ό τονικός του πόλεμος.

Καὶ ὁ Ἀντιφωνητής·

Κάθε καιρὸς κι ἡ Ἐλέγη του

ΟΛΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ *Maoíá Nεφέλη*



ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

Τ' ἀμπέλια, οἵ ἔλαιωνες, τ' ἄσπρα σπίτια τοῦ λόφου,
τὰ χελιδόνια, τὰ σπουργίτια, τὰ τξιτζίκια, – ὅλα τοῦτα
ἡτανε κάποτε ἴδιοκτησία μας. Τὰ τριζόνια, τὶς νύχτες,
φώτιζαν μὲν μικρές φωνές τὸν ὑπὸν μας. Ἡ Ἐλένη
πρὸν ἀπὸ χρόνια ἐπέστρεψε στὴ Σπάρτη. Ἐδῶ, μᾶς ἔχει ἀφήσει
κάτι φθαρμένα ἀραχνοῦφαντα πέπλα τῆς καὶ κάτι
ἀδεια κρυστάλλινα φιαλίδια ἀρωμάτων. Μὲ αὐτὰ
ξεγελαστήκαμε ἀρκετὸ καιρὸ σ' ἐπίμονες ἀναπολήσεις,
ξεγελάσαμε ἀκόμη καὶ τοὺς ἄλλους – κανένας δὲν κατάλαβε.
Οἱ Διόσκουροι, βέβαια, μεταμορφώθηκαν σὲ ἀστέρια.
Ἐτοι πιστέψαμε καὶ στὴ δική μας μεταμόρφωση. Ὡστόσο
τὸ σπασμένο θερμόμετρο δὲ δείχνει πιὰ καμιὰ θερμοκρασία.
Μόνο τὰ σταγονίδια τοῦ ὑδραργύρου σκόρπια στὸ δάπεδο
σπιθίζουν πότε πότε στὶς ἄγρυπνες νύχτες μας σὰν ἀστρα δῆθεν.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ



Η ΕΛΕΝΗ

Ναί, ναί, – ἐγώ εῖμαι. Κάτσε λίγο. Κανένας πιὰ δὲν ἔρχεται.
Κοντεύω νὰ ξεχάσω τὰ λόγια. Κι οὔτε χρειάζονται.
(...) Καμπιά, λοιπόν, σημασία στὰ γεγονότα ἢ στὰ πράγματα –
τὸ ἴδιο κ' οἵ λέξεις, παρ' ὅτι
μ' αὐτές ὄνοματίζουμε ὄπως-ὅπως κεῖνα ποὺ μᾶς λείπουν ἢ
ἐκεῖνα ποὺ ποτέ μας δὲν τᾶδαμε – τὰ ἀέρινα, ποὺ λέμε, τὰ αἰώνια –
λέξεις ἀθῶες, παραπλανητικές, παρηγορητικές, διφορούμενες
πάντα μὲς στὴν ἐκζητημένη τους ἀκρίβεια – τί θλιβερὴ ἵστορία,
δίνοντας ὄνομα σὲ μιὰ σκιά, λέγοντάς το τὴ νύχτα στὴν κλίνη
μὲ τὸ σεντόνι ἀνεβασμένο στὸ λαιμό, κι ἀκούγοντάς το οἱ ἀνό-
ητοι νά θαρροῦμε
ὅτι κρατᾶμε τὸ σῶμα, μᾶς κρατάει, ὅτι κρατιόμαστε στὸν
κόσμο.

Τώρα ξεχνῶ τὰ πιὸ γνωστά μου ὄνόματα ἢ τὰ συγχέω μεταξύ
τους
– Πάρις, Μενέλαος, Ἀχιλλέας, Πρωτέας, Θεοκλύμενος, Τεῦκρος,

Κάστωρ καὶ Πολυδεύκης – οἱ ἀδελφοί μου, ἡθικολόγοι· αὐτοί,
νομίζω,
ἔγιναν ἄστρα – ἔτσι λένε, – ὁδηγοὶ καραβιῶν – Θησέας,
Πειρίθους,
’Ανδρομάχη, Κασσάνδρα, ’Αγαμέμνων, – ἥχοι, μόνον ἥχοι
χωρὶς παράσταση, χωρὶς τὸ εἰδώλο τους γραμμένο σ’ ἔνα τξάμ,
σ’ ἔναν μετάλλινο καθρέφτη ἥ στὰ ωχά, στ’ ἀκρογιάλι, ὅπως
τότε
μιάν ἥσυχη μέρα μὲ λιακάδα, μὲ πολλὰ κατάρτια, ὅταν ἥ μάχη
εἶχε κοπάσει, καὶ τὸ τρίξιμο τῶν δρεγμένων σκοινιῶν στὶς τρο-
χαλίες
κρατοῦσε τὸν κόσμο ψηλά, σὰν τὸν κόμπο ἐνὸς λυγμοῦ σταμα-
τημένον
μέσα σ’ ἔνα κρυστάλλινο λαρύγγι – κ’ ἔβλεπες τὸν κόμπο νὰ
σπιθίζει, νὰ τρέμει
χωρὶς νὰ γίνεται κραυγή, καὶ ξαφνικὰ ὅλο τὸ τοπίο μὲ τὰ κα-
ράδια,
τοὺς ναῦτες καὶ τ’ ἀμάξια, βούλιαζε μέσα στὸ φῶς καὶ στὴν
ἀνωνυμία.
(...)

”Ω, ναί, γελάω καμιὰ φορά, κι ἀκούω τὸ γέλιο μου δραχνό
ν’ ἀνεδαίνει
ὅχι ἀπ’ τὸ στῆθος πιά, πολὺ πιὸ κάτω, ἀπ’ τὰ πόδια· πιὸ κάτω,
μές ἀπ’ τὴ γῆς. Καὶ γελάω. Πῶς εἶταν δίχως νόημα δλα,
δίχως σκοπὸ καὶ διάρκεια καὶ οὐσία – πλούτη, πόλεμοι, δόξες
καὶ φθόνοι.
κοσμήματα καὶ ἥ ἔδια ἥ ὅμορφιά μου.

Τί ἀνόητοι θρύλοι,
κύκνοι καὶ Τροῖες καὶ ἔρωτες κι ἀνδραγαθίες.

Συνάντησα πάλι

σὲ πένθιμα, νυχτερινὰ συμπόσια τοὺς παλιοὺς ἐραστές μου, μὲ
ἄσπρα γένεια,
μὲ ἄσπρα μαλλιά, μὲ κοιλιὲς ὀγκωμένες, σὰ νᾶταν
ἔγκυοι κιόλας ἀπ’ τὸ θάνατό τους, νὰ καταδροχθίζουν μὲ μιὰ
ξένη δουλιμία
τὰ ψημένα τραγιά, χωρὶς νὰ κοιτάζουν τὴ σπάλα – τί νὰ κοι-
τάξουν;
μιὰ ἐπίπεδη σκιὰ τὴ γέμιζε ὅλη μὲ ἐλάχιστες ἀσπρες κηλίδες.

’Εγώ, ὅπως ξέρεις, διατηροῦσα ἀκόμη τὴν παλιὰ ὅμορφιά μου
σὰν ἀπὸ θαῦμα (ἀλλὰ καὶ μὲ βαφές, μὲ βότανα καὶ μὲ πομάδες,
χυμοὺς λεμονιῶν κι ἀγγουρόνερο). Τρόμαζα μόνο νὰ δλέπω
στὴ μορφή τους
τὸ πέρασμα καὶ τῶν δικῶν μου χρόνων.” Εσφιγγα τότε τοὺς
μυῶνες τῆς κοιλιᾶς μου,

ἔσφιγγα μ' ἔνα ψεύτικο χαμόγελο τὰ μάγουλά μου, σάμπως
νὰ στέριωνα μ' ἔνα φτενὸ δοκάρι δυὸ ἐτοιμόρροπους τοίχους.

"Ετοι περίκλειστη, σφιγμένη, τεντωμένη – τί κούραση, θέ μου, –
κάθε στιγμὴ σφιγμένη (καὶ στὸν ὑπνὸν ἀκόμη) σὰν μέσα
σὲ μὰ παγερὴ πανοπλίᾳ ἢ σ' ἔναν ξύλινο ὀλόσωμο κορσέ, σὰν
μέσα
σ' ἔναν δικό μου Δούρειο "Ιππο, ἀπατηλό, στενό, ξέροντας
κιόλας
τὸ ἄσκοπο τῆς ἀπάτης καὶ τῆς αὐταπάτης, τὸ ἄσκοπο τῆς
φήμης,
τὸ ἄσκοπο καὶ τὸ πρόσκαιρο τῆς κάθε νίκης.
(...)

Θυμᾶμαι ἀκόμα, παιδί, στὶς ὅχθες τοῦ Εὔρωτα, πλάῃ στὶς ζε-
στὲς πικροδάφνες,
τὸν ἥχο ἀπόνα δέντρο ποὺ ξεφλουδιζόταν μόνο του· οἱ φλοῦδες
πέφτανε μαλακὰ μὲς στὸ νερό, πλέαν σὰν τριήρεις, ξεμακραῖναν,
κ' ἐγὼ περίμενα, σώνει καὶ καλά, μιὰ μαύρη πεταλούδα μὲ
προτοκαλιές οραδώσεις
νὰ κάτσει σὲ μιὰ φλούδα, ἀπορημένη πού, ἐνῷ μένει ἀκίνητη,
κινεῖται,
κι αὐτὸ μὲ διασκέδαζε ποὺ οἱ πεταλοῦδες, ἄν καὶ ἔμπειρες τοῦ
ἀέρα,
δὲν ἔχουν ἰδέα ἀπὸ ταξίδια στὸ νερὸ κι ἀπὸ κωπηλασίες. Καὶ
ἥρθε.
(...)

Τὰ ἄλλα, σὰ νὰ μὴν εἶταν τίποτα –χάθηκαν." Αργος, 'Αθήνα,
Σπάρτη,
Κόρινθος, Θήρα, Σικυών, – σκιὲς ὀνομάτων· τὰ μιλάω· ἥχοῦν
σὰν βουλιαγμένα
μὲς στὸ ἀσυντέλεστο.

(...)
Θαρρῶ πὼς κάποιος ἄλλος μοῦ ἀφηγήθηκε, μὲ ὄλότελα ἄχρωμη
φωνή, ἔνα δράδι,
τὰ περιστατικὰ τῆς ζωῆς μου· κ' ἐγὼ νύσταζα· μέσα μου ευχό-
μουν
νὰ σταματήσει ἐπιτέλους· νὰ μπορέσω νὰ κλείσω τὰ μάτια,
νὰ κοιμηθῶ.

(...)
"Οχι πὼς δὲ θυμᾶμαι πιά, – θυμᾶμαι ἀκόμα· μονάχα ποὺ οἱ
ἀναμνήσεις
δὲν εἶναι πιὰ συγκινημένες, – δὲ μᾶς συγκινοῦν – ἀπρόσωπες,
γαλήνιες,
καθαρὲς ὥς τὶς πιὸ ματωμένες γωνιές τους. Μόνον μία
κρατάει ἀκόμη ἔναν ἀγέρα γύρω της, ἀνασαίνει.

Κεῖνο τὸ δεῖλι,
τριγυρισμένη ἀπ' τὶς ἀτέλειωτες κραυγὴς τῶν πληγωμένων,
ἀπ' τὶς ψιθυριστές κατάρες τῶν γερόντων καὶ τὸ θαυμασμὸ
τους, μέσα
στὴ μυρωδιὰ ἐνὸς γενικοῦ θανάτου πού, στιγμὲς - στιγμές, λαμ-
πύριζε
πάνω σὲ μιὰν ἀσπίδα ἢ στὴν αἰχμὴ ἐνὸς δόρατος ἢ στὴ μετόπη
ἐνὸς ἀμελημένου ναοῦ ἢ στὸν τροχὸ ἐνὸς ἄρματος, – ἀνέβηκα
μόνη
στὰ ψηλὰ τείχη καὶ σεργιάνισα,
μόνη, ὀλομόναχη, ἀνάμεσα
σὲ Τρῶες καὶ Ἀχαιούς, νιώθοντας τὸν ἀγέρα νὰ κολλάει ἐπάνω
μου
τὰ λεπτὰ πέπλα μου, νὰ ψαύει τὶς θηλές μου, νὰ κρατάει τὸ
σῶμα μου ἀκέριο
ντυμένο κι ὀλόγυμνο, μόνο μὲ μιὰ φαρδειά, ἀσημένια ζώνη
ποὺ ἀνέβαζε τὰ στήθη μου ψηλά–
ἔτσι ὥραια, ἀνέγγιχτη, δοκιμασμένη,
τὴν ὥρα ποὺ μονομαχοῦσαν οἱ δυὸ ἀντεραστές μου καὶ κρινόταν
ἡ τύχη
τοῦ πολυχρόνιου πολέμου–
μήτε ποὺ εἴδα νὰ κόβεται ὁ ἴμαντας
ἀπὸ τὴν περικεφαλαία τοῦ Πάρη, –μᾶλλον μιὰ λάμψη ἀπ' τὸ
χαλκό της εἴδα,
μιὰ λάμψη κυκλική, καθὼς ὁ ἄλλος τὴν περιέστρεφε ὁργισμένος
ἐπάνω ἀπ' τὸ κεφάλι του– ἔνα ὀλόφωτο μῆδέν.
Δὲν ἄξιζε διόλουν νὰ κοιτάξεις–
τὴν ἔκβαση τὴν εἴχαν ἀπ' τὰ πρὸν ρυθμίσει οἱ θεϊκές δουλές· κι
ὁ Πάρις,
δίχως τὰ σκονισμένα του σαντάλια, θὰ βρισκόταν σὲ λίγο στὴν
κλίνη,
λουσμένος ἀπ' τὰ χέρια τῆς θεᾶς, νὰ μὲ προσμένει μειδιώντας,
κρύδοντας τάχα μ' ἔνα ρόδινο τσιρότο μιὰ ψεύτικη οὐλὴ στὸ
πλευρό του.
Δὲν κοιτάξα ἄλλο· οὔτε ἄκουγα σχεδὸν τὶς πολεμόχαρες κραυ-
γές τους–
ἐγώ, ψηλά, στὰ τείχη, πάνω ἀπ' τὰ κεφάλια τῶν θνητῶν, ἀέρι-
νη, σάρκινη,
χωρὶς ν' ἀνήκω σὲ κανένα, χωρὶς νάχω κανενὸς τὴν ἀνάγκη,
σὰ νάμουν (ἀνεξάρτητη ἐγώ) ὀλόκληρος ὁ ἔρωτας, – ἐλεύθερη
ἀπὸ τὸ φόδο τοῦ θανάτου καὶ τοῦ χρόνου, μ' ἔνα ἄσπρο λουλούδι
στὰ μαλλιά μου,
μ' ἔνα λουλούδι ἀνάμεσα στὰ στήθη μου, κ' ἔνα ἄλλο στὰ χείλη
νὰ μοῦ κρύβει
τὸ χαμόγελο τῆς ἐλευθερίας.

Μποροῦσαν κι ἀπὸ τὶς δυὸ πλευρὲς νὰ μὲ τοξεύσουν.

”Εδινα στόχο

βαδίζοντας ἀργὰ πάνω στὰ τείχη, σχεδιασμένη ἀκέρια
στὸν χρυσοπόρφυρο οὐρανὸ τῆς ἐσπέρας.

Κρατοῦσα τὰ μάτια κλεισμένα

γιὰ νὰ εὔκολύνω μιὰ ἔχθρικὴ χειρονομία τους –γνωρίζοντας
στό βάθος

ὅτι κανεὶς δὲν θὰ τολμοῦσε. Τὰ χέρια τους τρέμαν ἀπ’ τὸ θάμ-
βος

τῆς δύμορφιᾶς καὶ τῆς ἀθανασίας μου–

(ἴσως τώρα μπορῶ νὰ προσθέσω:

δὲν τὸν φοβόμουν τὸ θάνατο, γιατὶ τὸν ἔνιωθα πολὺ μακριά μου).

Τότε

πέταξα ἀπ’ τὰ μαλλιά μου κι ἀπ’ τὰ στήθη μου τὰ δυὸ λουλού-
δια· –τὸ τρίτο

τὸ κρατοῦσα στὸ στόμα μου· –τὰ πέταξα ἀπ’ τὶς δυὸ πλευρὲς
τοῦ τείχους

μὲ μιὰ κίνηση ὄλότελα ἀνεξίθρησκη.

Καὶ τότε οἱ ἄντρες, μέσα κ’ ἔξω,

ριχτήκαν ὁ ἔνας τοῦ ἄλλου, ἀντίπαλοι καὶ φίλοι, γιὰ ν’ ἀρπάξουν
ἔκεῖνα τὰ λουλούδια, νὰ μοῦ τὰ προσφέρουν– τὰ δικά μου
λουλούδια.

Δὲν εἶδα

τίποτ’ ἄλλο μετά, –μονάχα πλάτες σκυμμένες, σάμπως ὅλοι
νάταν γονατιστοὶ στὴ γῆς, ὅπου στέγνωνε τὸ αἷμα ἀπ’ τὸν
ῆλιο· –ἴσως κιόλας
νὰ ποδοπάτησαν ἔκεῖνα τά λουλούδια.

Δέν εἶδα.

Εἶχα κινήσει τὰ χέρια,

εἶχα ὑψωθεῖ στὰ νύχια τῶν ποδιῶν, κι ἀναλήφθηκα

ἀφήνοντας νὰ πέσει ἀπ’ τὰ χείλη μου καὶ τὸ τρίτο λουλούδι.

(...)

...Κ’ ἔκεινη ἡ σκηνή, πάνω στὰ τείχη τῆς Τροίας, – νὰ ἀναλή-
φθηκα τάχα στ’ ἀλήθεια

ἀφήνοντας νὰ πέσει ἀπ’ τὰ χείλη μου· ; Καμιὰ φορὰ δοκιμάζω
καὶ τώρα,

ἐδῶ πλαγιασμένη στὸ κρεβάτι, ν’ ἀνοίξω τὰ χέρια, νὰ πατήσω
στὶς μύτες τῶν ποδιῶν – νὰ πατήσω στὸν ἀέρα, – τὸ τρίτο
λουλούδι–

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ, Ἡ Ελένη



ΕΛΕΝΗ

*ΤΕΥΚΡΟΣ ... ἐξ γῆν ἐναλίαν Κύπρον, οὗ μ' ἐθέσπισεν
οἰκεῖν Ἀπόλλων, ὄνομα νησιωτικὸν
Σαλαμῖνα θέμενον τῆς ἐκεῖ χάριν πάτρας.*

ΕΛΕΝΗ: Οὐκ ἥλθον ἐξ γῆν Τρωάδ' ἀλλ' εἴδωλον ἦν.

*ΑΓΓΕΛΟΣ: Τί φής;
Νεφέλης ἄρ' ἄλλως εἰχομεν πόνους πέρι;*

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Ἐλένη

«Τ' ἀηδόνια δὲ σ' ἀφήνουνε νὰ κοιμηθεῖς στὶς Πλάτρες».

΄Αηδόνι ντροπαλό, μὲς στὸν ἀνασασμὸ τῶν φύλλων,
σὺ ποὺ δωρίζεις τὴ μουσικὴ δροσιὰ τοῦ δάσους
στὰ χωρισμένα σώματα καὶ στὶς ψυχὲς
αὐτῶν ποὺ ξέρουν πώς δὲ θὰ γυρίσουν.
Τυφλὴ φωνὴ, ποὺ ψηλαφεῖς μέσα στὴ νυχτωμένη μνήμη
δήματα καὶ χειρονομίες· δὲ θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ φιλήματα·
καὶ τὸ πικρὸ τρικύμισμα τῆς ξαγριεμένης σκλάδας.

«Τ' ἀηδόνια δὲ σ' ἀφήνουνε νὰ κοιμηθεῖς στὶς Πλάτρες».

Ποιές εἶναι οἱ Πλάτρες; Ποιὸς τὸ γνωρίζει τοῦτο τὸ νησί;
΄Εξησα τὴ ζωή μου ἀκούγοντας ὄνόματα πρωτάκουστα:
καινούργιους τόπους, καινούργιες τρέλες τῶν ἀνθρώπων
ἢ τῶν θεῶν·
ἢ μοίρα μου ποὺ κυματίζει
ἀνάμεσα στὸ στερνὸ σπαθὶ ἐνὸς Αἴαντα
καὶ μὰν ἄλλη Σαλαμίνα
μ' ἔφερε ἐδῶ σ' αὐτὸ τὸ γυρογιάλι.
Τὸ φεγγάρι
βγῆκε ἀπ' τὸ πέλαγο σὰν Ἀφροδίτη·
σκέπασε τ' ἄστρα τοῦ Τοξότη, τώρα πάει νά 'όρει
τὴν καρδιὰ τοῦ Σκορπιοῦ, κι ὅλα τ' ἄλλάζει.
Ποῦ εἶν' ἡ ἀλήθεια;
Εἴμουν κι' ἐγὼ στὸν πόλεμο τοξότης·
τὸ οιζικό μου, ἐνὸς ἀνθρώπου ποὺ ξαστόχησε.
΄Αηδόνι ποιητάρη,
σὰν καὶ μὰ τέτοια νύχτα στ' ἀκροθαλάσσι τοῦ Πρωτέα
σ' ἀκουσαν οἱ σκλάδες Σπαρτιάτισσες κι' ἔσυραν τὸ θρῆνο,
κι' ἀνάμεσό τους –ποιὸς θὰ τό 'λεγε– ἡ Ἐλένη!
Αύτὴ ποὺ κυνηγούσαμε χρόνια στὸ Σκάμαντρο.
Εἴταν ἐκεῖ, στὰ χείλια τῆς ἐρήμου· τὴν ἄγγιξα, μοῦ μίλησε:
«Δὲν εἶν' ἀλήθεια, δὲν εἶν' ἀλήθεια» φώναζε.
«Δὲν μπῆκα στὸ γαλαζόπλωρο καράβι.



Ποτὲ δὲν πάτησα τὴν ἀντρειωμένη Τροία.»
Μὲ τὸ βαθὺ στηθόδεσμο, τὸν ἥλιο στὰ μαλλιά, κι αὐτὸ τὸ ἀνάστημα
ἴσκιοι καὶ χαμόγελα παντοῦ
στοὺς ὡμούς στοὺς μηρούς στὰ γόνατα·
ζωντανὸ δέρμα, καὶ τὰ μάτια
μὲ τὰ μεγάλα βλέφαρα,
εἴταν ἐκεῖ, στὴν ὅχθη ἐνὸς Δέλτα.
Καὶ στὴν Τροία;
Τίποτε στὴν Τροία –ἔνα εἰδωλο.
Ἐτοι τὸ θέλαν οἱ θεοί.
Κι' ὁ Πάροις, μ' ἔναν ἶσκιο πλάγιαζε σὰ νά είταν πλάσμα ἀτόφιο·
κι' ἐμεῖς σφαζόμασταν γιὰ τὴν Ἐλένη δέκα χρόνια.
Μεγάλος πόνος εἶχε πέσει στὴν Ἐλλάδα.
Τόσα κοριμὰ ωιγμένα
στὰ σαγόνια τῆς θάλασσας στὰ σαγόνια τῆς γῆς·
τόσες ψυχές
δοσμένες στὶς μυλόπετρες, σὰν τὸ σιτάρι.
Κι' οἱ ποταμοὶ φουσκώναν μὲς στὴ λάσπη τὸ αἷμα
γιὰ ἔνα λινὸ κυμάτισμα γιὰ μιὰ νεφέλη
μιᾶς πεταλούδας τίναγμα τὸ πούπουλο ἐνὸς κύκνου
γιὰ ἔνα πουκάμισο ἀδειανό, γιὰ μιὰν Ἐλένη.
Κι' ὁ ἀδεօφός μου;
Ἀηδόνι ἀηδόνι ἀηδόνι,
τ' εἶναι θεός; τι μὴ θεός; καὶ τί τ' ἀνάμεσό τους;
«Τ' ἀηδόνια δὲ σ' ἀφήνουνε νὰ κοιμηθεῖς στὶς Πλάτρες».

Δακρυσμένο πουλί,

στὴν Κύπρο τὴ θαλασσοφίλητη
πὸν ἔταξαν γιὰ νὰ μοῦ θυμίζει τὴν πατρίδα,
ἀραξα μοναχὸς μ' αὐτὸ τὸ παραμύθι,
ἄν εἶναι ἀλήθεια πῶς αὐτό εἶναι παραμύθι,
ἄν εἶναι ἀλήθεια πῶς οἱ ἀνθρῶποι δὲ θὰ ξαναπιάσουν
τὸν παλιὸ δόλο τῶν θεῶν.
ἄν εἶναι ἀλήθεια
πῶς κάποιος ἄλλος Τεῦκρος, ὑστερα ἀπὸ χρόνια,
ἢ κάποιος Αἴαντας ἢ Πρίαμος ἢ Ἐκάβη
ἢ κάποιος ἄγνωστος, ἀνώνυμος, πὸν ώστόσο
εἶδε ἔνα Σκάμαντρο νὰ ξεχειλάει κουφάρια,
δὲν τὸ χει μὲς στὴ μοίρα του ν' ἀκούσει
μαντατοφόρους πὸν ἔρχουνται νὰ ποῦνε
πῶς τόσος πόνος τόση ζωὴ
πῆγαν στὴν ἄδυσσο
γιὰ ἔνα πουκάμισο ἀδειανὸ γιὰ μιὰν Ἐλένη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

Ο ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ

(...)

Καρδιὰ σφυρὶ –κι ὁ πόθος μας στὸ πάλεμα, γυμνίτης.
Στὰ μάτια Σου εἴμαστ’ ἔφηβοι, στὸν ἵσκιο Σου παιδιά.
Κι’ ὅπως ἡ ἀηδόνα, στὴ βαθιὰ νυχτιά, «”Ιτυς, ”Ιτυς, ”Ιτυς!»
φωνάζει μὲς στὸν πλάτανον, ὅμοια γιὰ Σέ, ἡ καρδιά!

Ποιὸς τὴν ψυχή μᾶς ἄγγιξε –καὶ ποιὸς τὴν ἀπαλαίνει
τὴν ἀναπνιὰ στὰ σπλάχνα μας, κρυφά, σὰ δρεφική;
«’Απὸ τὶς Πύλες τὶς Σκαιές ἀργοπερνᾶ ἡ Ἐλένη,
κ’ οἵ γέροι δρόθοι σηκώνονται, μποστά της, σκεφτικοί!»

Καὶ μεῖς, ὅποὺ γευτήκαμε τὸ μυστικό της σῶμα,
ποὺ ἀγγίξαμε τὰ πέπλα της, ποὺ ἐφόρει, τὰ μακρά,
ποὺ ἀγγίξαμε τὰ πέπλα της, στὰ βλέφαρα, στὸ στόμα,
ὅποὺ ἐπιαμε τὸ ἀντίχολο στὰ πάθη τὰ πικρὰ –

καὶ στὸ κρυφὸν ἀντίδωρο μᾶς ἐδουσδάθη τὸ αἷμα
ν’ ἀκούσουμε δλοκάθαρη τὴν ἴδια της φωνὴ –
σὰν τ’ ἄγιο βασιλόπουλο, ποὺ ἀγγίζοντας τὸ στέμμα,
στῆς μυστικῆς εἰκόνας του τὴ δόξα ἀδημονεῖ,

καὶ βάζοντάς το σιωπηλά, σιγά, στὸ μέτωπό του,
δὲν ἔρει κι ἀν ἐπέθανε, δὲν ἔρει οὐδὲ κι’ ἀν ζεῖ,
πότε ἀσπρο, πότε πύρινο φωτάει τὸ πρόσωπό του,
κι’ ὁ Θάνατος κι’ ὁ Ὑμέναιος τοῦ τραγουδᾶν μαζί, –

ἀπ’ τὸ κρυφὸν ἀντίδωρο μᾶς ἐδουσδάθη τὸ αἷμα,
κι ὅλη μαζεύτη μέσα μας ἡ πνοή, μὰ προσταγή:
«Σέρπει σὰ φίδι ὁ ἀνθρωπος, μὰ μπρός στὸ μάγο πνέμα,
χτυπάει φτερὸν ἀθάνατο, βαθιά του, ὃς ποὺ νὰ δγεῖ!»

Ψηλὰ μὲ γλώσσα πύρινη, κι’ ἀν Σὲ καλοῦμε τώρα,
κι’ ὃς ὅρθος ἡ λαχτάρα μας ἀργά, χωρὶς ὁρμή,
κρυφοκυλάει στὶς φλέβες μας τὸ μυστικὸν ἰχώρα,
μὲ δυὸ φτερὰ ζυγιάζοντας αἰώνια τὸ κορμό,
κι’ ὅλο λαμπρότερο φωτᾶ, ὅσο γιὰ Σὲ ἀνεβαίνει,
γλυκὸν ἀχτιδούρλημα, σὰν ἀστρο γελαστό,
τὶ ἡ λάφοη του ἀπ’ τὴ χάρη Σου ἰερὰ πλημμυρισμένη,
πιά, ξεχειλάει στὸ πνέμα μας, πασίχαρα μεστὸ –

γιὰ Σὲ γιὰ Σὲ ἀσκητέψαμεν, ὡ ἀθάνατη, τὰ χέρια·
ἄλλο ἀπὸ Σὲ δὲν εἴδαμε, δὲν ’γγίξαμε ναό·
ἄλλ’ ώς Σὲ ’γγίξαμε, μὲ μιᾶς ἀγγίξαμε τ’ ἀστέρια·
ἄλλ’ ώς Σὲ ’γγίξαμε, μὲ μιᾶς ἀγγίξαμε τὸ Θεό!

Γιὰ Σὲ, γιά Σὲ ἀσκητέψαμε τὸ ἀδάμαστο ποδάρι,

ἐκεῖ ποὺ δράχια μοναχά, χαλίκι, ἀνηφοριά·
τὸ νέο μας πάτημα φτερὸν ἀσίγητο νὰ πάρει,
πάνω στὴ γῆς ὅποκαιγε σκληρὰ τὴ σιδεριά,
ώς ποὺ ἡ φωτιὰ τῆς φτέρνας μας, στὶς κορυφές, τὰ δράδια,
ἀναπαυόνταν, βάνοντας τὸ πόδι σὲ γκρεμό,
κ' ἔνιωθε πλήθια, ἀπάνω της, τοῦ ἀνέμου ὅλα τὰ χάδια,
τὴν ἄβυσσο, ὅλο βάρσαμα ποὺ κύλαε, ποταμό!

Γιὰ Σὲ, γιὰ Σὲ ἀσκητέψαμε τὴ δίψα τὴ σκληρότη,
σὲ δράχια θαλασσόδαρτα τρυγώντας τὸν ἀφρὸ
τῆς περασμένης τρικυμᾶς, τὸ ἀλάτι, ὅσο ποὺ πρώτη
τὸν κόπο μας ἐσήκωνες, σὰ γλάρον, ἀλαφρό!

Γιὰ Σὲ, γιὰ Σὲ ἀσκητέψαμε τὸ ἐφηβικό μας στῆθος,
μπρὸς στὰ μελτέμια τὰ σφοδρὰ τοῦ Αἰγαίου, ἀνυψωτοί,
ώς τῶν ἀνέμων μέσα τους, ποὺ αὐλίσαμε τὸ πλῆθος,
καὶ πλέξαμεν ἐνάντια τους ώσα θαλασσαῖτοί!
(...)

Στὰ σπλάχνα τώρα ἀν ἀναβρᾶ τὸ χάδι, ἡ ἡρεμία,
τοῦ ἴμέρου Σου, ποὺ ἀπόμεινε σ' αἱσθήσεις γαληνές,
ἡ διούλησθη μας κ' ἡ ψυχὴ μπρὸς στὴ ζωή εἶναι μία,
κ' εἶναι οἵ καρδιές μας ἀγγιχτες, θερμές καὶ φωτεινές!

Ὡς ἀθάνατη, δὲν ἥπιαμεν, ἐκεῖ ποὺ πίν' ἡ ἀγέλη,
σ' ἄδειας ποὺ σέρνεται ζωῆς τὸ χνάρι, ταπεινή,
μὰ μὲ τοῦ σκήπτρου τὴν κορφὴν ἀγγίζοντας τὸ μέλι,
σκήπτρο στυλώσαμε ἄσειστο στὸ νοῦ τὴν ἥδονή!
(...)

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ



ΕΛΕΝΗ

«Que tu es belle maintenant que tu n' es plus.»

P. J. JOUVE

1.

Μὲ πῆρε τ' ὄνειρο κι ὁ πυρετὸς μὲ πῆρε ἡ νύχτα μ' ἔσυρε
σὲ σκοτεινὲς θηλὲς ἄπειρες νύχτες μ' ἔσυραν
σὲ δύσκολα περάσματα γυμνὸς
μονάχος παραμόνεψα
χιλιάδες φωτισμένα πρόσωπα χιλιάδες πρόσωπα καμένα
ἡ νύχτα θαυμαστὸ ποτάμι του θανάτου –ἥσουν ἐκεῖ

παροῦσα μὲς στὰ ὄράματα
τῶν ἐποχῶν ἡσουν ἐκεῖ δὲν ἡσουν φεύγοντας
σὲ μιὰ φανταστικὴ πατρίδα ἥ διάφανη
ἥ ὥραια ἥ ἄμωμος ἥ ἀσύλληπτη
ἥ Ἐλένη ζωντανή
μὲ τὸ γαλήνιο βάρος τοῦ παμπάλαιου σώματος
μὲ τὶς πορφύρες καὶ μὲ τὰ βαρύτιμα—
οἱ σάλπιγγες στεγνές διαφήμισαν
τὸν τελευταῖο θρίαμβο.
(...)

4.

‘Η φωνή τῆς Ἐλένης

Ποῦ πάω ἥ ἀστόχαστη; Ποιὸ ἀμάρτημα
σαλεύει μὲς στὰ καρπερά μου μάτια;
Πατέρα ποὺ μ' ἐγέννησες ποιὸς θάναι ὁ θάνατός μου;

‘Υπάρχω τάχα
ὅπως ὑπῆρξα κάποτε μὲς στὴ θεῷμὴ πατρίδα μου
ζώντας μονάχη τὶς πελώριες ἐποχὲς τῶν μύθων
καμπτύλωτὴ δύορφιά βαθύσκιωτη; Κι ἀκόμα ἐσὺ
πρόσκαιρε ἀγαπημένε νπάρχεις σμίγοντας τὰ μέλη σου
κάτω ἀπὸ δάση νύχτας μὲ τὰ μέλη μου
χλωμὰ συμφιλιωμένα; Ἐσὺ τῶν ἀστρων νοσταλγὸς
τὴν ἀδεօφὴ τῶν ἀστρων τραυματίζοντας
μὲ γήινα ρόδα. Μοῦ μιλᾶς
μὲ ντύνεις μὲ στροφὲς καὶ ποιήματα γιὰ νᾶμαι ἀπρόσιτη
στὶς γέφυρες τοῦ χρόνου. Ποιὲς πηγὲς
καὶ ποιὰ ποτάμια βασιλεύουν στὸ αἷμα μου;
Ποιᾶς δόξας ὁ χυμὸς μοῦ δίνει αὐτὴ τὴ μέθη
νὰ παίζω καὶ ν' ἀσπάζομαι τὸν καθημερινό μου θάνατο;
(...)

7.

‘Η σκέψη τοῦ ποιητῆ

(...)
Τὸ αἷμα μου ἀνέδηκε τόσο ψηλὰ στὴν αἰωνιότητα
ποὺ τὸ θεῷμό μου σῶμα μόλις
χωρίζει ἀπὸ τὸ σῶμα της.
Τὴν ἀφθαρσία γυρεύοντας
μὲ οὐράνια ποιήματα θὰ τὴ διαιωνίσω.
Συνεπαριμένη πάμφωτη εἶναι τώρα ἀπὸ κραυγὲς
δονεῖται τοικυμίζει διασκορπίζεται
σ' ὅλες τὶς ἐποχὲς γεννώντας καὶ πεθαίνοντας
ἐγκόσμια κι ἀναλλοίωτη γυμνὴ γυναίκα ἀνίσκιωτη
ἥ Ἐλένη μόνο νπάρχουσα μὲς στὴν ἀρχαία κατάρρευση
πολέμων μύθων καὶ θεῶν.



9.

Καθώς σὲ γήινο ἐνυδρεῖο μὲς στὰ αἰχμάλωτα νερά
κινοῦνται ἵσκιοι ψαριῶν
ὅ ποιητὴς κινεῖται.

‘Η Ἐλένη ἐντούτοις δὲν ὑπάρχει πιὰ
μὲς στὴν ἐγκόσμια λύπη.

‘Υπάρχουν μόνο τὰ ποιήματα
μιὰ συλλογὴ ἀπὸ σπαραγμοὺς
ἔνα θλιμμένο οὐράνιο ρόδο.

ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Συλλογὴ I, [1951-1964]

III. Παγκόσμια Ποίηση

ΕΛΕΝΗ

Σὲ σένα ‘Ἐλένη πλανιόταν συχνὰ τὸ ὄνειρό μου
Γέροναν τὰ δμοοφά σου στήθη ὅταν σὲ ἔκλεψε ὁ Πάρης
Καὶ σὺ ἥξερες πόσοι τὰ χείλη σου φιλῆσαν
‘Απ’ τὸν Θησέα ἀρχίζοντας καὶ φτάνοντας ὧς τὸν γιδοβοσκὸ
“Ἡσουν ὡραία ἀκόμη πάντα θά ’σαι
Θεοὶ καὶ βασιλιάδες γιὰ σένα πολεμῆσαν
Τὸ κορμί σου ἦταν λευκὸ γυμνὸ^{τόντος}
Σὰν τὸν πατέρα σου τὸν ἐρωτευμένο κύκνο ποὺ πιὰ δὲν ψάλλει.
“Αν τὸ γυμνὸ πάντα κορμί σου στήν πάλη μαθημένο
‘Ἐνέπνεε τὸν ”Ἐρωτα, κόρη θεοῦ, ‘Ἐλένη,
Πλῆθος οἱ ὕμνοι ποὺ δίχως αὐλητρίδες καὶ δαυλὸ
Κάθε πρωὶ μὲ μαύρους κύκλους τὰ μάτια σου στολίζαν
Τὰ χρόνια ποὺ οἱ γυναῖκες δὲν ὅμοιογοῦν
Κάναν τὸ πρόσωπό σου νὰ ὑποφέρει, τὰ χείλη σου νὰ μαραθοῦν
Μὰ τὰ μεγάλα μάτια σου φεγγούδολούσαν νιάτα, ὥς Κυρία
Στὰ μάγουλά σου τὰ φτιασίδια τὸν χρόνο ξεγελοῦσαν
“Ομως δὲν γέρασες, πρέπει νὰ ζεῖς ἀκόμη
‘Ωραία σὰν τότε σὲ κάποια πόλη ἔλληνικὴ
Δὲν ἥσουν δμοοφότερη ὅταν σὲ ξεπαρθένεψε ὁ Θησέας
Καὶ σ’ ἔκλεψε φεύγοντας μὲ τὸν νικητὴ ληστὴ
“Οταν ἴ θηλυκιὰ ἀλκυόνη τραγουδᾶ
Σημαίνει ὅτι ὁ θάνατος εἶναι κοντὰ καὶ γιὰ νὰ ζήσεις
Στὰ ὄνειρα ἀθάνατη κι ὡραία ‘Ἐλένη, ὥς πειρασμὲ
‘Ω σὺ γριὰ μὲ τὰ γλυκὰ χείλη κλεῖσ’ τ’ αὐτιὰ

Τὸ ὄνομά σου προφέρει ὁ ἥρωας καὶ ὅρθιοι σηκώνονται
οἱ ἄνδρες τῆς πλάσης
Ἐλένη ὡς ἐλευθερία ὡς ἐπαναστάσεις

GUILLAUME APOLLINAIRE
μτφρ. Βερονίκη Δαλακούρα



ΕΛΕΝΗ

‘Η Ἐλένη δέκα χρονῶν· ἡ χρυσαφένια κόμη της
λούζει τὸν φοδερὸν καὶ ἀγέρωχο σὰν πύργο λαιμό της.
Μεγάλη σκιά, μέσα στὴ νύχτα δρυχάται ἀπὸ ἔρωτα·
πλά της ἔνας τραχὺς κυνηγὸς βαδίζει μέσα στ’ ἀγιάζι.

Στὸ φεγγαρόφωτο, ὅμοια νεόνυμφῃ, ἀνοίγει τὴν πορφύρα
καὶ ἀστράφτει τὸ λευκὸ περίγραμμα του στήθους της
ἐνῶ οἱ τίγρεις δείχνουν στὰ μικρὰ τοῦ γύπτα
τὴν κόρη τοῦ Τυνδάρεω, ἐρωτευμένη μὲ τὸν Θησέα.

Καὶ κοντὰ στοῦ Εύρωτα τὰ μελωδικὰ νερὰ
διαβαίνουν πυκνόμαλλοι καὶ δυνατοὶ σὰν θεοί.
«ὦ Φονιὰ τῶν λιονταριῶν», λέει ἡ ξανθὴ πριγκίπισσα,
«πολεμιστὴ λουσμένε πάντοτε στὸ αἷμα, θά κοιμηθεῖς
στὸ στῆθος μου· ὁδήγησέ με στὸ βαθὺ δάσος.»
Κι ὁ νεαρὸς ἥρωας τὴν παίρνει στὴν ἀγκαλιά του.

THÉODORE DE BANVILLE, *Les Princesses*, στὸ *Les Exilés*
μτφρ. Κατερίνα Μαρινάκη



ΕΛΕΝΗ

Τί ώραια ποὺ εἶσαι τώρα ποὺ δὲν ὑπάρχεις πιὰ
‘Η τέφρα τοῦ θανάτου σ’ ἔγδυσε καὶ ἀπ’ τὴν ψυχή σου ἀκόμη
Τί ποθητὴ ποὺ εἶσαι ἀπ’ τὸν καιρὸ ποὺ ἀφανιστήκαμε
Κύματα κύματα γεμίζουν τὴν καρδιὰ τῆς ἐρήμου
Τὴν πιὸ πελιδνὴ ἀπὸ τὸ γυναικεῖο
‘Ωραια ποὺ εἶναι στὶς ὑδάτινες κορφές τῆς γῆς αὐτῆς
Τοῦ νεκροῦ ἀπ’ τὴν ἀσιτία τοπίου

Ποὺ ζώνει ὄλόγυρα τὴν πολιτεία τὴν πρωτινὴ
 Ὁραῖα ποὺ εἶναι μὲς στὰ χλοερὰ κι ἀπρόσμενα πλατώματα
 Μεταμορφωμένα σὲ ναοὺς ὥραῖα ποὺ είναι
 Στὸ γυμνὸ κι ἀνάστροφο κι ὀλέθριον ὁροπέδιο
 Ποὺ εῖσαι τόσο πεθαμένη
 Σκορπώντας ἥλιους ἀπ' τ' ἀχνάρια τῶν ματιῶν σου
 Καὶ τοὺς ἵσκιους τῶν μεγάλων φιζωμένων δέντρων
 Στὴ φοβερή σου κόμη αὐτὴν ποὺ μ' ἔριχνε σὲ παραμιλητό.

PIERRE JEAN JOUVE
 μτφρ. Ὁδυσσέας Ἐλύτης



ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ

Σ' αὐτοὺς τοὺς τόπους ἔξησεν ἡ ἀσύγκριτη Ἐλένη.
 Σ' αὐτοὺς τοὺς τόπους τοὺς ἀρχαίους τῆς χλόης καὶ τ' ἀσημιοῦ
 Τὰ πετρωμένα δάκρυα
 Ἔνας καημὸς βαθὺς γαλάζιος ὅμως φήγματα φεμβαστικὰ
 Ξέσπασμα καταμέλανο δράχων μέσα στὸ ἀσήμι
 Ἐξω ἀπ' τ' ἀνθρώπινα καὶ ἀπίθανη ἐντελῶς ντυμένη ἔνα μακρόσυρτο
 Φόρεμα τί ὥραία ποὺ ἥτανε σφιγμένη μὲς στὴν πέτρα
 Καὶ στῶν χόρτων τὰ λουλούδια. Μὲς στὰ δράδια τ' ἀπέραντα
 Μεγάλων κάτασπρων σπιτῶν τριγυρισμένων κάγκελα
 Πόσο ἥτανε θλιψμένη! Καὶ τί ἔρωτας στὰ χέρια της
 Τί δύναμη στὴ μέση της ὅλο λαμπρότη φόδινη
 Γιὰ ν' ἀγαπᾶ καὶ γιὰ νὰ ζεῖ. Καὶ τί στῆθος γιὰ νὰ
 Δίνει θροφή! Καὶ τῆς σκιᾶς της τὰ γλυκὰ
 Ὄνειροπολήματα! Καὶ τί ὥραῖα ποὺ πέθανε
 Σ' ἔνα φιλὶ πλημμυρισμένο δάγια καὶ κοιλάδες
 Τὰ δάκρυα της σώζονται τὰ βλέπεις ἴδια πάντα ἐδῶ
 Στὸ χλοερὸ τὸ μάκρος τοῦ νεκροταφείου
 Μιὰ καρυδιά πελώρια ποὺ ἀποκοιμήθηκε ἀπ' τὸ φῶς
 Φυλάει στὴ φίλα της τὰ μνήματα σκόρπια μαργαριτάρια
 Κι ὅταν ἡ καρυδιά, τῶν παγετώνων τῆς ἀντίπερα ὅχθης,
 Τοὺς γερτοὺς λαμποκοπώντας πάγους πάει ν' ἀγγίξει
 Ὅπου πέντε ἀσημωτὲς αἰχμὲς δόντια κακοφυτεμένα
 Μιᾶς μεγάλης δυστυχίας λάμπουνε
 Στὸ δάραθρο ἀρμονία αἰώνιας θέρμης

Λιδάδι τῆς ἡμέρας! Μὲ τοῦ λίγου πράσινου
Τὰ δάση καὶ τὰ κύματα καὶ τοὺς οὐρανίους δράχους
‘Η ὥλη σου ἡ καθάρια κοφτεόη κραυγὴ πονάει
Καθώς ἐδῶ στὰ μέρη αὐτὰ μιὰ πεθαμένη δάδιξ!

Καρυδιές καὶ παγετῶνες ἄραιες νὰ τ’ ἀγαποῦσε αὐτά;
‘Η Ἐλένη μὲ τὸ χέρι της τ’ δλόγυμνο νὰ χάϊδευε
‘Απαλά τὰ ὅρη αὐτά; Ν’ ἀσπαζόταν μὲ τὴν ἄκρη
Τοῦ φορέματός της τὰ λιβάδια;
Μὲς στοῦ νέου της ἐραστῆ τὰ μάτια νὰ ἔλπιζε
Καὶ τὸ χρυσὸ τὸ φῶς;

Στὰ δάθη πέρα μακριὰ τὰ δράχια τῆς Ἐλένης
‘Απὸ τὸν νεκρικὸ τὸν ἥλιο καθαρὰ γραμμένα
Λάμπανε μέσα στὰ σκληρὰ μελανὰ δόντια
Κι ὁ ἥλιος σπάραξε σωστή θρησκεία.

PIERRE JEAN JOUVE
μτφρ. Ὁδυσσέας Ἐλύτης



”Αυπνη νύχτα. “Ομηρος. Πανιὰ φορτσάτα.
”Εφτασα ώς τὴ μέση διαβάζοντας τὴ λίστα
τῶν καραδιῶν, τρανὸ κοπάδι, καραδάνι γερανῶν
ποὺ κάποτε σηκώθηκε στὸν οὐρανὸ τῆς Ἐλλάδας.

Σὰν ἔνα βέλος γερανῶν, στραμμένος σὲ ἔνες στεργιές
–θεῖος ἀφρός στῶν δασιλέων τὰ κεφάλια–,
ποῦ πᾶτε; ‘Η Ἐλένη ἀν δὲν ὑπῆρχε
τὴν Τροία μόνη της τί νὰ τὴν κάνατε, Ἀχαιοί;
‘Η θάλασσα, ὁ “Ομηρος –ὅλα ἡ ἀγάπη τὰ κινεῖ.
Μὰ τώρα ποιὸν ν’ ἀκούσω; ‘Ο ”Ομηρος σιγεῖ
κι ἡ μαύρη θάλασσα δημηγορώντας ἀλαλάζει
καὶ μὲ δοὶ βαριὰ ζυγώνει τὸ προσκέφαλό μου.

ΟΣΠ ΜΑΝΤΕΛΣΤΑΜ, *Ποιήματα*
μτφρ. Μῆτσος Ἀλεξανδρόπουλος



‘Η Ἐλένη ἔδωσε ἀφορμὴ ἡ Τροία νὰ χαθεῖ,
Νὰ γίνει παρανάλωμα σὲ νίκης πυρκαγιά:

Μὲ κάψανε τὰ μάτια σου μὲ κεραυνοῦ φωτιά,
Καὶ στὴν Ἀγάπη σου, βορά, ἔχω παραδοθεῖ.

Δοῦλος σου εἶμαι, ἐνάρετη ἡ ψυχή σου μὲ ὁδηγεῖ
Ἐκεῖ ψηλὰ στῶν Οὐρανῶν τὴν ἄσπιλη ἀπλωσιά,
Ἐκστατικὸν μέ τ' ὅνομα ποὺ νιώθω στὴν καρδιά
Νὰ μοῦ 'χει ἀπὸ τὸν Ἔρωτα μὲ δόλο καρφωθεῖ.

”Ονομα ἀπὸ τὸν Ὁμηρο χιλιοτραγουδημένο,
Τὸ αἷμα μου μονάχα ἐσὺ τὸ ἔχεις γητεμένο,
Ωραῖος Κύκνος γέννησε τ' ὠραῖο πρόσωπό σου.

Μὲ σένα ὅλη ἡ σκέψη μου τελειώνει καὶ ἀρχίζει!
Θνητὸς ἐγώ, σὰν ἐραστὴς εἶμαι ἀνάξιός σου:
Ἐναν Θεὸ θὰ ἔπρεπε μία Θεὰ νὰ ὁρίζει.

RONSARD, *Sonnets pour Hélène*, II, 19
μτφρ. Στρατής Πασχάλης



Δὲν εἶναι ν' ἀπορεῖ κανείς, ἔλεγαν οἱ γερόντοι,
Πάνω ἀπ' τὰ τείχη τοῦ Ἰλιου κοιτῶντας τὴν Ἐλένη,
Ἄν γιὰ μιὰ τέτοια ὅμιοφιὰ ἔχουμε πάθει τόσα:
Γιὰ ἔνα της βλέμμα δὲν ἀρκοῦν ὅσα δεινὰ περνοῦμε.

Κι ὅμως θά ταν καλύτερα, γιὰ νὰ γλυκάνει ὁ Ἄρης,
Πίσω νὰ τήνε δώσουμε στὸν νόμιμό της ἄντρα,
Παρὰ νὰ βλέπουμε στὴ γῆ παντού αἷμα χυμένο,
Ἐχθροὺς μὲς στὸ λιμάνι μας, στὰ κάστρα μας νὰ ὀρμοῦνε.

Πατέρες, ὅποιους ἡ δύναμη λιποψυχᾶ δὲν κάνει
Μὲ συμβουλὲς ἀνάρμοστες νὰ συγκρατεῖ τοὺς νέους.
Μὰ σύσσωμοι θὰ ἔπρεπε κι οἱ γέροντες κι οἱ νέοι

Νὰ βάλετε σὲ κίνδυνο κορμιά, πόλη καὶ πλούτη.
Σοφὸς πολὺ ὁ Μενέλαος, ἀλλὰ θαρρῶ κι ὁ Πάρης,
Ποὺ ὁ ἔνας τὴν ἐζήταγε, κι ὁ ἄλλος τὴν κρατοῦσε.

RONSARD, *Sonnets pour Hélène*, II, 55
μτφρ. Στρατής Πασχάλης

